

VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 17 januari

De zon gaat wel onder, maar de zonde niet

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Zo geschiedde het tegen de avondtijd, dat David van zijn leger opstond, en wandelde op het dak van het koningshuis. 2 Samuel 11:2

Op dat moment zag David Bathseba. De verzoeking ligt altijd op de loer. Zowel binnens- als buitenshuis zijn we blootgesteld aan de verleidingen van de zonde; de morgenstond begint met gevaar en als de avondschatuwen vallen zijn we nog steeds in gevaar. Degenen die God bewaart zijn wel bewaard, maar wee degenen die ongewapend de wereld intrekken, of zich zelfs maar in hun eigen huis bevinden. Degenen die zich veilig wanen worden nog meer aan gevaren blootgesteld dan enig ander. De wapendrager van de zonde is zelfvertrouwen. David behoorde eigenlijk op het slagveld te zijn om de oorlogen des Heeren te voeren in plaats van dat hij rustig in Jeruzalem was achtergebleven om van zijn rust te genieten, want tegen de avond stond hij op van zijn bed. Luiheid en luxe zijn de speurhonden van de duivel en ze zorgen voor overvloedige prooi. In stilstaand water komen zwermen schadelijke insecten voor en grond die niet bewerkt wordt, produceert doornen en distelen. Dat de liefde tot Christus ons voortdurend werkzaam en nuttig bezig zal doen zijn! Als ik zie dat de koning van Israël aan het eind van de dag langzaam van zijn bed opstaat en onmiddellijk daarop in verzoeking valt, laat ik dan gewaarschuwd zijn en heilige waakzaamheid de wacht aan

mijn deur laten houden. Is het mogelijk dat de koning naar het dak van zijn huis gegaan was om rust te vinden en te bidden? Als dat zo is, hoe kunnen we hier dan uit leren dat we geen enkele plaats, hoe verborgen ook, ons heiligdom kunnen noemen, waar we geen last van zonden zullen hebben. Ons hart lijkt wel een tondeldoos en de vonken spatten er o zo gemakkelijk af. We moeten daarom op alle plaatsen uiterst voorzichtig te werk gaan om geen brand te veroorzaken. Satan kan ook op het dak van een huis klimmen en tot de binnenkamer doordringen en zelfs als we die boosaardige vijand kunnen buitensluiten, dan is, als God het niet verhoedt, onze eigen verdorvenheid nog genoeg om ons te gronde te richten Lezer, hoedt u voor verleidingen in de avond. Denk niet dat u veilig bent. De zon gaat wel onder, maar de zonde niet. We hebben zowel een wachter voor de nacht als een bewaker voor de dag nodig. Gezegende Geest, bewaar ons deze nacht voor alle kwaad. Amen.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

17 januari

Selecteer Datum ▼

