

VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 31 januari

En Ahimaáz liep de weg van het effen veld, en kwam Cuschi voorbij

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

En Ahimaáz liep de weg van het effen veld, en kwam Cuschi voorbij. 2 Samuel 18:23

Hard lopen is niet alles; veel hangt er af van de weg, die wij kiezen; een versnelde gang over heuvelen en dalen zal geen gelijke tred houden met de gestadige reiziger op de effen vlakte. Hoe is het met mijn geestelijke reis gesteld? Mat ik mij af tegen de bergen op van mijn eigen werken, en naar de dalen af van mij eigen vernederingen en voornemens, of loop ik langs de effen baan van “geloof en leef.” Hoe gezegend is het op de Heer in het geloof te wachten. De ziel loopt zonder moede, en wandelt zonder mat te worden in de weg des geloofs. Christus Jezus is de weg ten leven, en Hij is een effen weg, een liefelijke weg, een weg berekend voor de onvaste voeten en weifelende knieën van bevende zondaars; word ik op deze weg gevonden, of jaag ik naar een baan, die priesterlist of wetenschap mij voorspiegelen? Ik lees aangaande de weg der heiligheid, dat zelfs de dwazen, die er op wandelen, niet zullen dwalen. Ben ik van de hoogmoed des verstands verlost en er toe geleid om als een klein kind te rusten in Jezus’ liefde en bloed? Zo ja, dan zal ik door Gods genade in staat gesteld worden om de sterkste loper voorbij te snellen, die welke andere weg dan ook zichzelf kiest. Deze waarheid kan ik in mijn dagelijkse zorgen en noden mij tot mijn welzijn herinneren. Het zal voor mij verreweg het verstandigst zijn onmiddellijk tot God te gaan, en niet

eerst langs omwegen, dan naar deze, dan naar gene vriend. Hij kent mijn noden en kan daarin voorzien, tot wie dan zou ik heengaan dan tot Hem, met vurig gebed en bepleiting van de beloften. “Rechttuitgaan maakt de beste loper.” Ik wil niet met de dienstknechten onderhandelen, maar regelrecht tot de Meester gaan. Als ik deze schriftuurplaats lees, komt het mij voor, dat indien men met elkaar in de gewone zaken des levens wedijvert, en de een de ander voorbijstreeft, ik ook wel met heilige ernst bezield mag wezen om zo te lopen, dat ik de hoge prijs verkrijgen mag. Heer, help mij de lendenen mijns verstands opschorten, opdat ik mij uitstrekke tot de prijs van mij hoge roeping door God in Christus Jezus.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

31 januari

Selecteer Datum ▼

