

# VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 25 april

**Indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur open doen, Ik zal tot hem inkomen**

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

*Indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur open doen, Ik zal tot hem inkomen. Openbaringen 3:20*

Wat is vanavond uw verlangen? Heeft uw verlangen met hemelse dingen te maken? Verlangt u ernaar de verheven leer van de eeuwige liefde te genieten? Wilt u graag in vrijheid dicht bij God leven? Wenst u er de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte van te kennen? Dan moet u tot Jezus gaan, dan moet u een duidelijk zicht op Hem hebben in Zijn dierbaarheid en volmaaktheid. U moet Hem aanschouwen in Zijn werk, Zijn ambt en Persoon. Hij die Christus kent, ontvangt een zalving van de Heilige waardoor hij alle dingen leert kennen. Christus is de belangrijke sleutel waarmee al Gods schatkamers geopend kunnen worden; niet één daarvan die niet zal opengaan om Zijn schatten te tonen aan de ziel die dicht bij Jezus leeft. Zegt u nu: ‘O, dat Hij aan mijn boezem zou willen liggen?’ ‘O, dat Hij voor altijd mijn hart tot Zijn woning zou maken?’ Open de deur, geliefde, dan zal Hij Zijn intrek in uw ziel nemen. Hij heeft al zo lang geklopt om bij u binnen te komen opdat Hij avondmaal met u zou houden en u met Hem. Hij viert avondmaal met u, omdat u het huis of het hart aanbiedt en u viert avondmaal met Hem, omdat Hij de levensmiddelen meebrengt. Hij kan niet

met u eten als u uw hart niet als een toebereide woning openstelt. Als Hij zelf geen levensmiddelen mee zou brengen, zou Hij ook niet bij u kunnen eten, want uw provisiekast is leeg. Zet dan de deuren van uw hart wijd open. Hij zal binnentrekken met de liefde waarnaar u zo zeer verlangt. Hij zal komen met de blijdschap waartoe u zelf uw arme, verslagen ziel niet kunt opwekken. Hij zal de vrede met Zich meebrengen die u nu mist. Hij zal komen met Zijn flessen wijn en de zoete appels van Zijn liefde en u verblijden tot u geen andere ziekte meer hebt dan de ziekte van 'overweldigende, goddelijke liefde'. Doe slechts de deur voor Hem open, verjaag Zijn vijanden, geef Hem de sleutels van uw hart en Hij zal daar voor altijd Zijn intrek nemen. O wonderlijke liefde, die zo'n gast in zo'n hart doet wonen!

## **Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

**25 april**

Selecteer Datum ▼

