

VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 12 april

Des Konings hof

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Des Konings hof. Nehemia 3:15

Het noemen van des konings hof door Nehemia, brengt het paradijs in onze herinnering, dat de Koning der koningen voor Adam bereidde. De zonde heeft die schone verblijfplaats aller vreugden totaal verwoest en de kinderen der mensen daaruit verdreven om de grond te gaan bewerken, die dorens en distels voortbrengt. Mijn ziel, denk aan die val, want het was uw val. Beween die vaak omdat de God van liefde zo slecht behandeld werd door het hoofd van het menselijk geslacht, waarvan u een afstammeling bent, even onwaardig als alle andere afstammelingen. Zie hoe op deze schone aarde, die eens een hof der vreugden was, nu draken en demonen wonen. En zie ginds een andere Koningshof, die de Koning bevochtigt met Zijn bloedig zweet – Getbsemané, waarvan de bittere kruiden voor vernieuwde harten veel zoeter zijn dan zelfs de heerlijkste vruchten van de Hof van Eden. Hier werd het onheil dat door de slang in de eerste hof was aangericht, ongedaan gemaakt; hier werd de vloek die op de aarde lag, weggenomen en gedragen door het beloofde zaad van de vrouw. Mijn ziel, denk vaak aan deze zielestrijd en dit lijden; ga dikwijls naar die olijvenhof en aanschouw hoe uw Verlosser u redde uit uw verloren staat. Dit is inderdaad de hof der hoven, waarin de mens de schuld van de zonde en de macht van de liefde kan zien, een dubbele aanblik, die

alle anderen te boven gaan. Is er geen andere Koningshof? Ja, mijn hart is die Koningshof, of zou dat in ieder geval moeten zijn. Hoe bloeien uw bloemen? Verschijnen er ook goede vruchten? Wandelt de Koning daarin en rust Hij in het prieel van mijn geest? Laat mij zien dat de planten gesnoeid en bewaterd worden en dat de schadelijke vossen worden verjaagd. Kom Heere, en laat Uw hemelse wind waaien bij Uw komst, opdat de specerijen in Uw hof hun geur verspreiden. Ook moet ik die andere Koningshof, de kerk, niet vergeten. O Heere, geef haar voorspoed. Herbouw haar muren, geef haar planten voeding, doe haar vruchten rijpen, ontgin de woeste grond van die grote woestenij en maak er een 'koningshof van.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

12 april

Selecteer Datum ▼

