

# VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 5 april

## De nederigheid gaat voor de eer.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

### “Voor Iedere Avond”

*De nederigheid gaat voor de eer. Spreuken 15:33*

Nederigheid brengt altijd een grote zegen met zich mee. Als we alle eigenbelang uit ons hart wegdoen, zal God dat vervullen met Zijn liefde. Als iemand naar een nauwe relatie met Christus verlangt, dan moet hij zich de woorden van de Heere herinneren: ‘Op deze zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor Mijn Woord beeft.’ Buig u diep neer als u naar de hemel wilt opklimmen. Zeggen we niet van Jezus: ‘Die nederdaalde opdat Hij verhoogd zou worden’? Ook u moet dat doen. Om opwaarts te groeien moet u naar beneden groeien, want de zoetste gemeenschap met de hemel wordt alleen verkregen door nederige zielen. God zal Zijn gemeenschap aan een werkelijk verslagen geest niet onthouden. ‘Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen’, met al zijn schatten en rijkdommen. God zal al Zijn schatkamers openen voor hem die nederig genoeg is dat te ontvangen, zonder dat hij daardoor hoogmoedig zal worden. God zegent ons allen naar de mate en op een manier die Hij goed voor ons acht. Als u niet gezegend wordt, komt dat omdat Hij van mening is dat dit niet goed voor u zal zijn. Als onze hemelse Vader het toe zou staan dat een niet vernederde geest een overwinning zou behalen in Zijn heilige oorlog, dan zou u de kroon voor uzelf opeisen en dan zou u met een nieuwe

vijand te maken krijgen van wie u het slachtoffer zou worden. U wordt dus laag bij de grond gehouden terwille van uw eigen veiligheid. Als iemand werkelijk nederig is en het nooit waagt om voor zichzelf ook maar de geringste roem op te eisen, dan bestaat er nauwelijks enige beperking van wat God voor hem wil doen. Als we werkelijk nederig zijn, kunnen we door de God aller genade gezegend worden en zijn we in staat om goed met onze medemensen om te gaan. Ware nederigheid is een bloem die iedere tuin zal opfleuren. Dat is de saus waarmee u iedere schotel in het leven moet kruiden. Alles wordt er beter door. Of het nu om gebed of lofprijzing gaat, om werk of lijden, het echte zout der nederigheid kan altijd overvloedig gebruikt worden.

## **Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

**5 april**

Selecteer Datum ▼

