

# VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 1 april

## Dewijl het tijd is de Heere te zoeken

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

### “Voor Iedere Avond”

*Dewijl het tijd is de Heere te zoeken Hosea 10:12*

Men zegt dat de maand april zijn naam ontleent aan het latijnse werkwoord *aperire* dat ‘openen’ betekent, omdat alle knoppen openbreken en de bloesems uitlopen en nu het bloemrijke jaargetijde aanbreekt. Lezer, als u nog niet behouden bent, dan moge uw hart in overeenstemming met het algemene ontwaken van de natuur, eveneens geopend worden om de Heere te ontvangen. Iedere bloeiende bloem waarschuwt u dat het nu tijd wordt om de HEERE te zoeken. Zorg ervoor dat u bij de natuur niet achterblijft, maar laat uw hart uitbotten en bloemen van heilig verlangen tonen. Stroomt er nog jeugdig bloed door uw aderen? Dan wil ik u uitnodigen om uw krachten aan de Heere te wijden. Tot mijn onuitsprekelijke blijdschap werd ik al heel vroeg in mijn jeugd geroepen en ik kan niet nalaten er de Heere iedere dag voor te danken. Op welke leeftijd we ook behouden worden, altijd is die van onschatbare waarde, maar o, vroeg behouden te worden heeft een dubbele waarde. Jongens en meisjes, jullie kunnen wel sterven voor dat jullie tot volle bloei komen; en daarom is het nu tijd om de HEERE te zoeken. En u die de eerste tekenen van verval bespeurt, haast u: die holle hoest, die koortsachtige blos zijn waarschuwingen die u niet in de wind moet slaan; voor u is het helemaal tijd om de Heere te zoeken. Zie ik daar dat uw weelderige haardos grijs gaat

worden? De jaren gaan langzaam voorbij en de dood komt met haastige spoed dichterbij. Laat ieder nieuw voorjaar u ertoe aanzetten om uw huis op orde te brengen. Lieve lezer, als u reeds op gevorderde leeftijd bent, laat ik u dan manen niet langer uit te stellen. Heden is het voor u de dag der genade – wees daar dankbaar voor, maar de tijd is beperkt en bij het tikken van de klok verloopt de tijd. In deze stille kamer, op deze eerste avond van een nieuwe maand, dring ik als Gods dienaar met pen en inkt zo goed mogelijk en uit de grond van mijn hart bij u aan en leg u deze waarschuwing voor: ‘Het is tijd de HEERE te zoeken.’ Stel dat niet uit. Het zou wel eens de laatste waarschuwing kunnen zijn voordat u sterft, het laatste woord dat door de lippen der genade geuit wordt.

## **Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

**1 april**

Selecteer Datum ▼

