

# VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 21 maart

## Kunt gij de lieflijkheden van het zevengesternte binden

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Gebruikersnaam of e-mailadres

Wachtwoord

Onthoud mij

Inloggen

**Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon**

## “Voor Iedere Avond”

*Kunt gij de lieflijkheden van het zevengesternte binden of de strengen des Orions los maken? Job 38:31*

Indien wij geneigd zijn op onze bekwaamheden te roemen, kan de grootheid van de natuur ons spoedig overtuigen van onze eigen nietigheid. Wij kunnen zelfs niet de kleinste van de schitterende sterren bewegen, noch een van de stralen van het morgenlicht verdonkeren. Wij spreken van macht, maar de hemelen spotten met ons. Wanneer het zevengesternte zich, in de lente vrolijk

schitterend, vertoont, kunnen wij zijn schijnsel niet terughouden, en wanneer de Orion te voorschijn treedt en alles in de winterboeien geketend is, kunnen wij die banden niet losmaken. De jaargetijden volgen elkander op naar het goddelijk bestel, en het gehele mensengeslacht kan daarin geen verandering brengen. Heer! wat is de mens! In de geestelijke zowel als in de natuurlijke wereld is de macht van de mens in alle opzichten beperkt. Vervult de Heilige Geest het hart met Zijn heerlijke gaven, zo kan niets dit verstoren; alle list en boosheid van de mensen zijn niet bij machte om de verlevendigende kracht van de Trooster tegen te gaan. Wanneer Hij een gemeente wil bezoeken en opwekken, kunnen de boosaardigste vijanden het goede werk niet tegenhouden; zij kunnen het bespotten, maar weerhouden kunnen zij het evenmin als zij de lente kunnen tegenhouden, wanneer de tijd van het zevengesternte gekomen is. God wil het en het moet zo zijn. En aan de andere kant, indien God in Zijn oppermacht, of rechtvaardigheid de ziel van een mens gevangen houdt, wie kan hem in vrijheid stellen? Hij alleen kan de winter van de geestelijke dood, van de enkele mens of van een volk wegnemen. Hij maakt de strengen van de Orion los, en niemand buiten Hem. Welk een zegen dat Hij het kan doen. O, dat Hij dit wonder heden avond volbracht! Heer! maak een einde aan mijn winter en laat mijn lente aanvangen. Met al mijn verlangen kan ik mijn ziel niet opheffen uit haar doodslaap, maar alle dingen zijn mogelijk bij U. Ik heb hemelse invloed nodig, het heldere schijnsel Uwer liefde, de stralen Uwer genade, het licht van Uw aanschijn; deze alle zijn mijn zevengesternte. Veel heb ik te lijden van zonde en verzoeking, deze zijn de tekenen van mijn winter, mijn vreselijke Orion. Heere! werk Gij wonderen in mij en voor mij.

**Steun Ons**

DELEN

**f**



« Vorige  
Volgende »

**21 maart**

Selecteer Datum ▼

