

# VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 7 maart

## Toevlucht tot de Heere

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

### “Voor Iedere Avond”

*Het is beter tot den Heere toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.* Psalm 118:8

Ongetwijfeld is de lezer soms in de verleiding gekomen om op dingen te vertrouwen die gezien kunnen worden in plaats van op de onzichtbare God. Christenen kijken dikwijls voor hulp en goede raad naar mensen, terwijl zij het eenvoudig vertrouwen op God vergeten. Mocht dit gedeelte vanavond een kind van God onder ogen komen dat zich zorgen maakt over tijdelijke dingen, dan willen wij graag eens verder met hem praten. Voor uw behoudenis stelt u uw vertrouwen in Jezus en alleen in Jezus, waarom maakt u zich dan bezorgd? ‘Omdat ik zulke grote zorgen heb.’ Staat er niet geschreven: ‘Werpt al uw bekommernissen op de Heere?’ ‘Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.’ Kunt u God wat tijdelijke dingen betreft niet vertrouwen? ‘Ja, dat zou ik graag willen.’ Als u God voor tijdelijke dingen niet kunt vertrouwen, hoe kunt u Hem dan wat het geestelijke betreft vertrouwen? Vertrouwt u Hem wat de verlossing van uw ziel betreft en vertrouwt u Hem dan niet voor een aantal mindere dingen? Voorziet God niet in al uw noden, of schiet zijn algenoegzaamheid voor wat uw nood betreft tekort? Heeft u nog behoefte aan een ander oog dan dat van Hem dat alle verborgen dingen ziet? Is Zijn hart verflauwd en Zijn arm moe geworden? Als dat zo is, moet u een

andere God zoeken, maar als Hij oneindig, almachtig, getrouw, waarachtig en wijs is, waarom zoekt u dan steeds elders hulp? Waarom woelt u de aarde om om een ander fundament te zoeken als dit sterk genoeg is om alle gewicht wat u daarop bouwt te dragen? Christen u moet niet alleen geen water bij de wijn doen, maar u moet ook het goud van uw geloof niet vermengen met het schuim van vertrouwen op mensen. Wacht alleen op God en laat al uw verwachting op Hem gericht zijn. Begeer niet Jona's wonderboom, maar vertrouw op Jona's God. Laat de dwazen maar op de zandgrond van het vertrouwen op mensen bouwen, maar bouwt u, als iemand die weet dat de storm zal opsteken, op het vaste fundament van de Rots der eeuwen.

## **Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

**7 maart**

Selecteer Datum ▼

