

## VOLG UW GROTE VOORBEELD NA



*En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem. **Kolossenzen 3:17***

Als u wilt weten hoe u zich van uw taak als getuige van Christus moet kwijten, kijk dan naar Zijn voorbeeld. Hij getuigt altijd: bij de bron te Samaria of in de tempel te Jeruzalem, bij het meer van Tiberias of op de top van de berg. Hij getuigt zo duidelijk en onmiskenbaar dat vergissing is uitgesloten. Christen, zorg ervoor dat ook uw leven een getuigenis is. Wees zo helder als de beek waarin u iedere steen op de bodem kunt zien. U hoeft niet te zeggen: 'Ik ben waarachtig', maar wees waarachtig. Volg uw grote Voorbeeld na en wees vervuld van Zijn Geest. Bedenk dat, als uw getuigenis tot eer van uw Meester wil zijn, u veel onderwijs nodig hebt, veel onderhouding, veel genade en veel nederigheid. Geen enkele christen is veilig als zijn ziel lui en zelfgenoegzaam is en zijn God ver van hem weg is. Iedere christen is altijd veilig wat zijn staat in Christus betreft, maar hij is niet veilig wat zijn ervaring in heiligheid en zijn gemeenschap met Jezus in dit leven betreft. Satan valt maar zelden een christen aan die dicht bij God leeft. Zodra een christen echter van zijn God afdwaalt, geestelijk verhongert en zich met ijdelheden gaat voeden, krijgt de duivel zijn kans. Hij kan soms een kind van God aanvallen dat actief in de dienst van zijn Meester bezig is, maar dan zal de strijd gewoonlijk kort zijn. O, wat een genade is het om nederig te wandelen met uw God.

