

VERTROUWEN OP GOD MAAKT STERK

Doe mij recht, HEERE! want ik wandel in mijn oprechtheid; en ik vertrouw op de HEERE, ik zal niet wankelen. Psalm 26:1

Dit vertrouwen op God maakt een mens sterk. Ik zou de vijand willen aanraden de man die op God vertrouwt, niet tegen te staan. Uiteindelijk zal hij verslagen worden, zoals Haman daar achter kwam toen hij zich tegen Mordechai verzette. Hij was hiervoor gewaarschuwd door Zeres, zijn vrouw en zijn raadgevers die zeiden: 'Indien Mordechai, voor wiens aangezicht gij hebt begonnen te vallen, van het zaad der Joden is, zo zult gij tegen hem niet vermogen; maar gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht vallen' (Esther 6:13). Twist niet met een man die God achter zich heeft staan. Jaren geleden wilden de Mentonezen niet langer onder de heerschappij van de prins van Monaco staan en daarom stuurden ze zijn vertegenwoordiger weg. De prins kwam terug met zijn leger, weliswaar geen groot leger, maar toch voor de Mentonezen een formidabele macht. Ik weet niet wat de prins verder van plan was, maar hij kreeg het nieuws te horen dat de koning van Sardinië in aantocht was om de Mentonezen te helpen. Het gevolg was dat de prins van Monaco zich haastig terugtrok naar zijn eigen rots. Als de gelovige zich verzet tegen het kwaad, kan hij ervan verzekerd zijn dat de Heere der heerscharen niet ver weg is. De vijand zal het gedreun van de paardenhoeven en de trompetstoot horen en voor Hem vluchten. En daarom, houd goede moed en breng de wereld ertoe van u te zeggen: 'Hij vertrouwde op de Heere, dat Die hem verlossen zou.'

