

# VERTROUW U TOE AAN GODS GELEIDE



*Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Romeinen 8:14*

De Geest van God zou de kinderen Gods altijd willen leiden, maar ach, er zijn tijden dat zelfs Gods kinderen niet geleid willen worden. Ze zijn koppig en eigenzinnig, en slaan een andere weg in. Voor een gezonde geestelijke conditie moet een kind van God altijd door Gods Geest worden geleid. Let hierop: iedere dag geleid worden door Gods Geest; niet alleen op zondag, niet alleen in de tijden die voor het bidden zijn afgezonderd, maar elke minuut van elk uur van de dag. De Geest zou ons moeten leiden, niet alleen in de grote dingen, maar ook in de kleine. De genade is, dat de Heere onze ziel geneest, maar er is nooit ook maar één uur dat een christen het zich kan veroorloven van de weg van de Geest af te gaan. Als u op een moeilijk pad een gids hebt en het goedvindt dat hij u een halfuur begeleidt, en u dan zegt: Nu ga ik de volgende vijf minuten mijn eigen gang — dan bent u in die korte tijd het voordeel van een gids te hebben kwijt. Als we dwalen, en toch waarlijk kinderen Gods zijn, zal onze Goddelijke Leidsman maken dat we onder bittere tranen op onze schreden terugkeren, en beseffen hoe zondig en bitter het is dat we voor onze eigen hersenschimmen hebben gekozen. Kind van God, de Geest moet u in alles leiden. Ja maar, zegt u, wil Hij dat wel? Hè? Wil Hij? Ja, tot uw verbazing. Als u in de problemen bent, ga dan te rade bij de Heilige Geest in het Woord. Hoor wat God spreekt in het geïnspireerde Boek, en als daaruit geen licht komt, kniel dan neer en bid. Vertrouw u toe aan Gods geleide en u zult niet dwalen.

