

VERSCHEIDENHEID



En die twee talenten had, kwam ook tot hem. Mattheüs 25:22

God heeft alle dingen verschillend gemaakt en overal zien wij verscheidenheid. Ik twijfel niet of het is zelfs in de hemel even zo, want daar zijn „tronen en heerschappijen, en overheden en machten“, verschillende rangen onder de engelen, de ene rij zich verheffende boven de andere, „de ene ster in heerlijkheid verschillende met de andere ster“. En waarom zou dezelfde regel ook niet gelden onder de mensen? Heeft God ons allen in dezelfde vorm gegoten? Het schijnt van niet; want Hij heeft ons aangezicht niet aan elkander gelijk gemaakt. Geen twee aangezichten kunnen volkomen eender genoemd worden, want er is al gelijkenis, er is toch blijkbaar ook verschil.

Zullen dan de geesten der mensen aan elkander gelijk zijn? Zullen de zielen der mensen allen op dezelfde wijze geformeerd zijn? Zal Gods schepping verlaagd worden tot een grote fabriek, waarin alles gesmolten wordt in hetzelfde vuur en uitgegoten wordt in dezelfde vorm? Neen, om der wille van de verscheidenheid wil Hij de ene mens vermaard doen zijn als David en een ander Davids onbekende wapendrager doen blijven. Hij wilde dat de één een Jeremia zal zijn die profeteert en een ander een Baruch die de profetie leest. De een zal rijk wezen, een ander arm gelijk Lazarus. De een zal spreken met een stem zo luid als de donder een ander zal stom wezen. De een zal machtig in woord wezen, in woord en leer, een ander zal zwak zijn in zijn sprake en langzaam in het vinden van woorden. God wil verscheidenheid.

