

VERLOS MIJ VAN BLOEDSCHULDEN



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils! zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen. Psalm 51:16

Het is goed om op te merken dat David in deze plechtige belijdenis zijn zonde met name noemt. Hij noemt het geen doodslag of een onvoorzichtigheid, waardoor een gewaardeerd mens een ongeluk kreeg, maar hij noemt het bij zijn ware naam: bloedschuld. Hij doodde de man van Bathseba niet letterlijk, maar het plan om Uria te laten vermoorden was wel door David beraamd en voor de Heere was hij dan ook zijn moordenaar. U moet in uw schuldbelijdenis wel eerlijk zijn. Geef vuile zonden geen schoonklinkende namen, hoe u ze ook noemen wilt, ze zullen er niet aangenamer door worden. U moet ze zien zoals God ze ziet en u moet ze met alle oprechtheid erkennen voor wat ze werkelijk zijn. Let erop, dat David kennelijk door zijn afschuwelijke zonden zwaar gebukt ging. Het is wel makkelijk om allerlei woorden te gebruiken, maar moeilijker om de betekenis daarvan ook te voelen. De eenenvijftigste psalm geeft als het ware een foto van een verslagen geest. Laten ook wij naar zo'n werkelijke verslagenheid streven, want hoe schoon onze woorden ook kunnen klinken, als ons hart zich niet bewust is van de doemwaardigheid van de zonde, kunnen we niet verwachten vergeving te ontvangen. Onze tekst bevat ook EEN ERNSTIG GEBED - het wordt opgezonden tot de God des heils. Het is Zijn voorrecht te vergeven, het is met name Zijn leven en werk om degenen die Zijn aangezicht zoeken te behouden. Beter gezegd, de tekst noemt Hem de God van mijnheil. Ja,

gezegend zij Zijn naam. Als ik door het bloed van Jezus tot Hem ga, kan ik Hem noemen de God van mijnheil. De psalmist eindigt met een AANBEVELENSWAARDIGE BELOFTE: als God hem zal verlossen, dan zal hij zingen- nee, nog meer: hij zal vrolijk roemen. Wie zou bij zo'n groot genadebewijs iets anders kunnen doen dan vrolijk zingen? Maar let ook op het voorwerp van dat 'vrolijk roemen': 'UW GERECHTIGHEID.' We moeten zingen van het volbrachte werk van onze dierbare Heiland en degene die het meeste van de vergevende liefde kent, zal het vrolijkst zingen.

