

VERLOREN, VERNIEUWING & VERLOSSING



Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. (1 Korinthe 2:14)

Lees verder Efeze 1:15—2:6.

Dezelfde kracht die Christus Jezus uit de dood opwekte is nodig om ons uit de dood op te wekken. Zonder diezelfde almacht bestaan de engelen noch de wormen. Die almacht moet weer tevoorschijn komen om ons te vernieuwen in Christus Jezus onze Heere, dat is net zo'n groot werk als toen Hij ons in de eerste schepping maakte. Er zijn verschillende pogingen gedaan om van deze vervelende noodzaak af te komen. Steeds probeert de kerk het zelf te vergeten, maar zo vaak als dit oude onderwijs van de wedergeboorte nadrukkelijk naar voren wordt gebracht, is God verheugd om Zijn gemeente te begenadigen met herleving. Het onderwijs van wedergeboorte, wat er in eerste instantie op lijkt dat het elke inspanning probeert te sussen met luiheid en mensen neerslachtig maakt in lusteloosheid en wanhoop, is in werkelijkheid de bazuin van God om de doden op te wekken. En waar het volledig en trouw gepreekt wordt, hoewel het langs het vleselijke oor gaat, hoewel het vijandschap opwekt tegen hem die het durft te preken, wordt het toch gebruikt door God. Omdat het God eert, zal God het eren. Dit kwam vooral terug in de prediking van Whitefield. Hij stond altijd lang stil bij dat wat hij noemde, de grote V — Vernieuwing. Altijd als je hem hoorde kwamen de drie V's duidelijk naar voren — Verloren, Vernieuwing en Verlossing! De mens is verloren, volkomen verloren, hopeloos, hulpeloos en eeuwig verloren! Een mens vernieuwd door de Geest van God, en door de Geest van God alleen, wordt een volkomen nieuw schepsel gemaakt in Christus! Een mens is verlost door het kostbare bloed van al zijn zonden, niet door onze goede werken, niet door de werken van de wet, niet door ceremoniën, gebeden, voornemens, maar door het kostbare bloed van Christus! We moeten erg scherp en duidelijk zijn over de wedergeboorte of

vernieuwing want dit is de kern van de zaak. *"Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien"* (Johannes 3:3).

Ter overdenking

De mens verloren (Titus 3:3), de mens vernieuwd (Titus 3:5) en de mens verlost (Titus 2:14). Heb jij al deze dingen ervaren of alleen het eerste?

Preek nr. 407, 1 september 1861

