

VERHEERLIJK DE HEERE



Ontvangt Christus ons wanneer wij tot Hem komen, ondanks al onze vroegere zondigheid? Berispt Hij ons nooit omdat we eerst alle andere toevluchtsoorden hebben geprobeerd? En is er niemand op aarde die op Hem lijkt? Is Hij de beste van alle goeden, de eerlijkste van alle eerlijken? Oh, laat ons Hem dan loven! Dochters van Jeruzalem, verheerlijk Hem met trommel en harp! Laat de pracht en praal onder de voet gelopen worden, maar laat het kruis van Jezus, dat de wereld veracht en bespot, hoog verheven worden. O, een ivoren troon voor onze Koning! Laat Hem voor altijd op de hoogste plaats gezet worden, en laat mijn ziel aan Zijn voetbank zitten, en Zijn voeten kussen, en ze wassen met mijn tranen.

