

VERGEVING



Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkewijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Kolossenzen 3:13

Kijk in het Oude Testament, en u zult zien dat er lammeren, stieren en geiten geofferd werden. Wat betekende dit allemaal? Ze lieten zien dat er een manier van vergeving was door het vergieten van bloed; zo leerden de mensen dat God bepaalde offers voor hen zou aanvaarden. Ga nu eens naar het Nieuwe Testament, en daar zult u zien dat het nog duidelijker laat zien dat God een offer heeft aangenomen, het offer dat Hij zelf heeft gebracht "Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft" (Romeinen 8:32 SV). In dit Boek leest u hoe Hij rechtvaardig kan zijn "opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is." (Romeinen 3:26 SV); hoe kan Hij een rechtvaardige God zijn en toch ook een Verlosser; hoe kan Hij vergeven en toch net zo rechtvaardig zijn als wanneer Hij straft en geen genade toont. Dit is in feite de openbaring van het Evangelie; dit is wat in de Bijbel is geschreven om u te leren, om u te vertellen: "Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende;" (2 Korintiërs 5:19 SV). Daarom komen we tot U, niet twijfelend, maar met een volle, overduidelijke, nadrukkelijke, onbetwistbare zekerheid: "Er is vergeving. Er is vergeving."

