

VERANDERING VAN GEDACHTEN OVER SPURGEON



Kijkt u alleen naar het uiterlijk? 2 Korinthe 10:7

Ik heb je enkele verhalen verteld over Spurgeon gedurende zijn bezoeken aan het buitenland. Nu zal ik je wat verhalen vertellen over mensen uit het buitenland die Engeland bezochten en naar Spurgeon kwamen luisteren. Spurgeon's preken werden gedrukt en verspreid over de hele wereld. Zo was er bijvoorbeeld een Nederlander die deze preken ontving en las, daar genoot hij erg van. Ik weet zeker dat ze hem veel goed deden! Terwijl hij ze las, merkte hij dat Spurgeon een zeer godvruchtig man en prediker was. Na een tijdje bezocht hij Engeland. Hij ging naar Londen en dacht dat dit een goede gelegenheid zou zijn om naar de Metropolitan Tabernacle te gaan en Spurgeon te horen preken. En dus ging de man er op een dag heen. Maar hij was geschokt en erg teleurgesteld! Zijn gedachten over Spurgeon waren veranderd! Hij had daarna helemaal geen hoge dunk meer van hem en hij las zijn preken niet graag meer! Wat een verandering - van bewondering voor Spurgeon naar afkeer van hem! Je raadt nooit wat hem schokte en afschrikte. Het was niet iets wat Spurgeon zei of deed dat deze afkeer veroorzaakte. De Nederlander was zo geschokt dat hij Spurgeon een brief schreef met zijn klacht.

Wat veroorzaakte deze verandering van gedachten? Nou, zoek eens wat foto's van Spurgeon. Zie je wat er op zijn gezicht te zien is? Dat was wat de Nederlander tegenstond. Spurgeon had een baard! Erger nog, hij had ook een snor! En, zei de Nederlander in zijn brief, Spurgeon droeg zijn snor 'als een werelds gezind man!' Thuis in Nederland, had de voorganger van de man een gladgeschoren gezicht en droeg een kraag, een gesteven en geribbelde kraag en een toga - en Spurgeon had niets van dat alles! Maar het waren vooral de baard en snor die hem versteld deden staan! Spurgeon zei

na het lezen van de brief van de Nederlander: 'Omdat ik mijn haar liet groeien zoals de natuur het bedoeld heeft, was ik excentriek en lichtzinnig, vleselijk en werelds gezind en dat soort slechte dingen!'

Iemand die veel door de Heere werd gebruikt was Paulus. Hij was een apostel, een zendeling, een gemeentestichter en de schrijver van een aantal boeken in het Nieuwe Testament. Ik verwacht dat hij ook een baard had! Maar hij werd door sommige mensen bekritiseerd vanwege zijn uiterlijke verschijning. Hij vroeg de christenen in Korinthe: '*Kijkt u alleen naar het uiterlijk?*' (2 Korintiërs 10:7). Een paar verzen later noemde hij degenen die hem bekritiseerden omdat hij er volgens hen niet indrukwekkend uitzag en dat zijn woorden geen steek hielden! De Nederlander had Spurgeon beoordeeld op zijn uiterlijk en hoe hij vond dat een prediker eruit moest zien. De les voor ons is dit: we moeten mensen niet beoordelen op hun uiterlijk. Wat we zijn is veel belangrijker dan hoe we eruit zien.

Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.

