

VAN WIE IS DIE PREEK?



Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken. Psalm 85:9

Soms worden christenen somber en verdrietig en vragen zij zich af of zij wel Gods kinderen zijn. Dan komen er twijfels in hun gedachten en voelen zij zich steeds ellendiger. Op een zondag voelde Spurgeon zich ook zo. Hij preekte die dag niet, wat ongebruikelijk was, en misschien maar goed ook! Hij was ook niet in Londen, maar in een plattelandsstadje ergens in Engeland. Sommige gelovigen blijven, als ze zich erg somber voelen, weg uit de kerk, en dat is precies het verkeerde! Spurgeon was wijs genoeg om te weten dat hij, of hij er nu zin in had of niet, of hij nu blij of verdrietig was, op zondag de Heere moest aanbidden, en dus ging hij naar de plaatselijke kerk. De predikant van die dag was geen dominee - hij werkte normaal gesproken als ingenieur - maar af en toe sprak hij op zondag. Hij was wat wij soms een 'lekenprediker' noemen. Spurgeon luisterde naar de Bijbellezing en daarna naar de preek. Hij was benieuwd wat de Heere hem zou zeggen. Voor hem bleek het een prachtige boodschap te zijn, en God sprak heel duidelijk tot hem. Terwijl hij luisterde, verliet zijn depressie hem en was hij er opnieuw van overtuigd dat hij een ware gelovige was en dat hij werkelijk op de Heere vertrouwde. Hij vertrouwde echt op de Heere Jezus Christus. Zijn twijfels verdwenen en hij verheugde zich weer in het feit dat hij een kind van God was.

Hij wist dat de dienaren van de Heere soms bemoediging nodig hebben, vooral als Hij hen gebruikt om anderen te zegenen, dus na de dienst ging hij naar de prediker en zei: "Ik dank u zeer voor die

preek!" De predikant had Spurgeon niet herkend, dus vroeg hij: "Wie bent u?" "Spurgeon!" klonk het antwoord. Toen werd de prediker zo rood als een biet omdat hij zich zo schaamde! En weet je waarom? Hij zei: "Waarom, het was een van uw preken die ik vanmorgen preekte!" Hij had een kopie van een preek van Spurgeon te pakken gekregen en preekte die in plaats van zijn eigen preek voor te bereiden! Spurgeon antwoordde: "Ja, dat weet ik; maar dat was precies de boodschap die ik nodig had!" Spurgeon kreeg een van zijn eigen preken voorgeschoteld, en daarin had God tot hem gesproken! Ook vandaag spreekt God tot ons door Zijn Woord, de Bijbel, en goede preken en boeken kunnen ons helpen de betekenis ervan te begrijpen. Als we naar de kerk gaan en naar een preek luisteren, moeten we zeggen: *"Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren."* Psalm 85:9

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories

