

# UW LIEFDE WAS MIJ WONDERLIJK



**Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon**

## "Voor Iedere Avond"

*Uw liefde was mij wonderlijk. 2 Samuel 1:26*

Kom, lieve lezers, dat een ieder van ons getuige van de wonderlijke liefde, niet van Jonathan, maar van Jezus. Wij zullen niet verhalen wat ons werd gezegd, maar wat wij zelf gesmaakt en getast hebben van de liefde van Christus. Uw liefde jegens mij was wonderlijk, o Christus! toen ik een vreemdeling was, van U afzwervende, de begeerlijkheden van het vlees en van de geest bevredigende. Uw liefde weerhield mij van de zonde tot de dood, en hield mij terug van zelfverwoesting. Uw liefde hield de bijl terug, toen de gerechtigheid sprak: "houw hem uit, waartoe beslaat hij ook nutteloos de aarde." Uw liefde voerde mij in de woestijn, ontdekte mij aan mijzelf en deed mij de schuld van mij zonde, en de last mijner ongerechtigheid beseffen. Uw liefde sprak zo vertroostend tot mij, toen ik geheel verslagen was: "kom tot Mij, en Ik zal U rust geven." O, hoe onovertreffelijk was uw liefde, toen U, in één ogenblik mijn zonde hebt afgewassen en mijn bezoedelde ziel, rood met het bloed van mijn erfschuld, en zwart met het slijk van mijn overtredingen, gereinigd hebt, ja wit gemaakt als vers gevallen sneeuw en de allerfijnste wol. Hoe hebt U Uw liefde bewezen, toen U in mijn oor hebt gefluisterd: "Ik ben de uwe, gij zijt de Mijne." Hoe lieflijk was uw stem, toen U zei: "de Vader zelf heeft u liefgehad." Hoe zoet, boven alle beschrijven zoet, waren de ogenblikken, toen U mij verklaarde "de liefde des Geestes." Nooit zal mijn ziel vergeten die binnenkamer van de gemeenschap, waar U Uzelf aan mij hebt ontdekt. Had Mozes zijn

kloof in de steenrots, toen de heerlijkheid voorbijging en hij de achterste delen van God aanschouwde; ook wij hebben onze kloven in de steenrots, waar wij de volle heerlijkheid van de Godheid hebben aanschouwd in de persoon van Christus. Herinnerde zich David de verblijven van de steengeiten in het Land van de Jordaan en van Hermonim, ook wij kunnen ons plaatsen te binnen brengen, dierbaar voor onze herinneringen, niet minder rijk gezegend dan deze. Gezegende Heere Jezus, geef ons een frisse teug van uw liefde, om de maand mede te beginnen. Amen.

