

UITNODIGING OM TE BIDDEN



Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet.
Jeremia 33: 3

God moedigt ons aan om te bidden. Mensen zeggen ons wel eens dat gebed een vrome oefening is die geen invloed heeft op de mens die erin betrokken is. Wij weten wel beter. Onze ervaring spreekt die ongelovige bewering wel duizend keer tegen. Hier belooft Jehova, de levende God, het gebed van Zijn dienaar te beantwoorden. Laten we Hem opnieuw aanroepen en er geen twijfel over laten bestaan dat Hij ons hoort en ons beantwoord. Hij die het oor gemaakt heeft, zal Hij ons niet horen? Hij die de ouders liefde voor hun kinderen gaf, zal hij niet luisteren naar het roepen van Zijn eigen zonen en dochters! God zal Zijn pleitende kinderen in hun angst beantwoorden. Hij heeft wonderen voor hen klaarliggen, die ze nog nooit gezien, gehoord of gedroomd hebben. Hij zal ze voor hen doen. Hij zal nieuwe zegeningen uitvinden indien nodig. Hij zal zee en land doorzoeken om hen te voeden. Hij zal alle engelen uit de hemel sturen om hen te helpen als hun nood het nodig heeft. Hij zal ons verbazen met Zijn genade en ons laten voelen dat het nooit eerder op deze manier gedaan is. Al wat Hij ons vraagt is dat wij Hem aanroepen. Hij kan niet minder van ons vragen. Laten wij dan in alle vrolijkheid meteen onze gebeden tot Hem zenden.

