

UIT LIEFDE NEDERIG



... nederig, en rijdende op een ezel. Zacharia 9-9 (Engelse vertaling)

Christus was nederig, omdat Hij zo liefhad. Moeders zijn vaak trots op hun kinderen, maar ik denk dat ze maar zelden trots zijn tegen hun kinderen - als ze dat al zijn. Nee, als ze van hen houden, vinden ze het helemaal niet beneden hun waardigheid hun een kus te geven, hen te wassen of op schoot te nemen. Ik heb nooit van een vader gehoord die dacht heel ootmoedig te zijn omdat hij het goedvond dat zijn jongen op zijn knie klauterde en zijn armpjes om zijn nek sloeg. Degenen van wie we houden, tillen we op tot ze op gelijke hoogte met onszelf zijn, of liever: we dalen tot hen af. Liefde is een aantrekkelijke nivelleerder. Jezus had zo veel liefde, dat Hij niet anders kon dan nederig zijn voor Zijn kleintjes. Nooit hebt u een godslasteraar God van trots horen betichten. Ook al werden we er koud van wanneer we hoorden dat de Hoge en Machtige door brutale monden van dit of van dat werd beticht - toch weten we niet van een goddeloosheid welke die kant opging. Het zou al te dwaas zijn om God, of Zijn eeuwig-gezegende Zoon Jezus Christus trots toe te dichten. De reden dat deze trots klaarblijkelijk niet bestaat, is het feit dat God liefde is. De volheid van Gods liefde verblindt het oog dat er wantrouwig naar kijkt. God is geduldig, want Hij heeft lief. Christus is nederig van hart, omdat Zijn hart van liefde is gemaakt.

