

U WEET DE WEG



En waar Ik heenga, weet gij, en de weg weet gij. Johannes 14:4

Ik ga naar het huis van Mijn Vader, naar de woningen waarheen uw geest spoedig zal gaan. Ik ga daarheen met de heilige bedoeling de woning klaar te maken om u in de totaliteit van uw natuur te ontvangen. Zo krijgt u alles te weten over Mijn heengaan en Mijn werk. Ik ga naar een heerlijke plaats, die geen oog heeft gezien, maar Mijn Geest zal u die openbaren. U weet waar Ik heenga, en u weet ook de weg waarlangs Ik ga. Ik ga door lijden en dood, door verzoening en gerechtigheid: dat is ook voor u de weg naar de hemel - en die zult u helemaal vinden in Mij. Door Mijn verzoening, Mijn dood en Mijn offer zult u te zijner tijd de hemel binnengaan, want 'Ik ben de Weg.' U weet de weg, maar bedenk dat het slechts de weg is, en niet het doel. Denk niet dat de bozen Mij ten onder kunnen brengen. Geloof echter dat Christus aan het kruis, Christus in het graf, niet het doel is, maar de weg. Dit is, geliefden, de weg niet alleen voor de Heere, maar ook voor ons. Hij kon Zijn kroon niet anders verwerven dan via het kruis, en Zijn Middelaarsheerlijkheid niet anders dan door de dood. Die weg echter, die ooit in Zijn eigen Persoon werd gebaad, is open voor allen die in Hem geloven. U weet dus waarheen de Heere is gegaan, en u weet de weg. Heb daarom goede moed, want Hij is niet ver weg, Hij is niet onbereikbaar, spoedig zult u bij Hem zijn. 'Uw hart worde niet ontroerd.'

