

TWIJFEL NIET, HIJ HOORT U



... hoewel Hij niet ver is van een iegelijk van ons. Handelingen 17:27

Wat moet je de boetvaardigheid kunnen zien! Als ik bij iemand sta die met zijn emoties te kampen heeft, is hij me al gauw sympathiek. Ik kan het niet helpen. God is veel teerhartiger dan wij, en zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt Hij Zich over degenen die Hem vrezen. Als uw hart breekt, ziet God het. Als u uw zonden beweent, hoort Hij dat, en roept: 'Hoe zou Ik u overgeven?' Twijfel hier niet aan. Het kan niet zo zijn dat u Hem dicht bij u hebt en Hij toch ongevoelig is, want Zijn Naam is Liefde. Hij heeft u gehoord, en medelijden met u gehad, toen u gisteren in uw kamer door schaamte en vrees werd gekweld. Hij ziet u op dit moment in uw eenzaamheid en uiterste nood. Misschien bent u een vluchteling of een zwerver, maar toch is de Heere nabij. Omdat de Heere zo dicht bij ons is, zal Hij ook heel gauw ons geloof zien. Als u een blik werpt op het kruis, zal de Heere zien dat uw blik in die richting gaat. Hij ziet het zwakke geloof even goed als het sterke. Als u maar een geloof hebt als een mosterdzaad, zal Hij het meteen opmerken. Als iemand die van de kerk komt het niet kan zien, en de dominee het niet kan ontdekken, heeft God het geloof wél gezien. Geloof u dat Jezus de Christus is? Vertrouwt u zich aan Hem toe? God heeft dat geloof aanvaard en gezegd: 'Zo is er dan geen verdoemenis.' Als Hij verweg zou zijn, bleef uw geloof misschien onopgemerkt, maar nu Hij dichtbij is, ziet Hij het eerste lichtschijnsel in uw geest. Al is uw vertrouwen van de zwakste soort - Hij aanvaardt en beschermt het.

