

# TREED NAAR VOREN



*De Heere nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land dat Ik u wijzen zal. Genesis 12:1*

Het moet voor Abram moeilijk zijn geweest zijn familie te verlaten, want hij bleef bij zijn vader tot die in Haran stierf. Het is geen kinderspel om christen te zijn. 'Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig,' zegt Christus. In veel gevallen zijn onze beste vrienden de grootste vijanden in het dienen van God. Menigeen heeft ontdekt dat de ergste tegenstander in zijn eigen hart zit. Geen relatie mag onze gehoorzaamheid aan Christus in de weg staan. We moeten liever de innigste verbinding verbreken dan de band van oprechte trouw aan onze machtige Heere en Koning. Pas ervoor op een nieuwe vriendschap aan te gaan, die u misschien van Hem aftrekt. Trek geen ongelijk juk aan met ongelovigen, in het huwelijk of in welke vorm van contact dan ook, want u zult er veel verdriet van hebben. Wees slechts hen toegenegen die leven onder de gunst van God. Als u niet voor eeuwig gescheiden wilt zijn van degenen van wie u zielsveel houdt, let er dan op dat u geen verbintenis aangaat met wie al gescheiden zijn van Jezus Christus, uw Heere. Als u echter bekeerd bent, en in contact bent met mensen die God niet kennen - wat heel waarschijnlijk het geval is — heb hen dan lief, heb hen méér lief dan ooit, opdat u hen mag winnen. Doe hun evenwel nooit het plezier dat u zich aan de zonde overgeeft, en bezoedel nooit de reinheid van uw hart, dat Christus alléén toebehoort. Wat het u ook zal kosten - als u werkelijk door de genade bent geroepen, treed dan naar voren en laat alles achter.

