

# TRANEN VAN DE DROEFHEID NAAR GOD ALS DIAMANTEN VAN BLIJDSCHAP



*Maar de vrucht des Geestes is ... blijdschap. Galaten 5:22*

De vrucht van de Geest is eerst liefde, en omvat het overige; daarna komt de blijdschap eruit voort. Het is opvallend dat de blijdschap zo'n aanzienlijke plaats inneemt. Zij gaat tot de eerste drie behoren en staat maar één plaats onder de eerste. Kijk eens naar haar hoge plaats, en als u in de blijdschap faalde of die hebt geminacht, kom dan tot een ander inzicht, en probeer er met heel uw hart toe te komen, want wees ervan verzekerd dat deze vrucht van de Geest van zeer grote waarde is. Het is volkomen waar dat de Geest van God droefheid werkt, want een van Zijn eerste werkingen in de ziel is een heilige droefheid. Hij verlicht ons wat betreft onze verloren staat, overtuigt ons van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, en de eerste uitwerkingen op het hart zijn de verbazing en de klacht. Zelfs wanneer we door het werk van de Geest op Christus zien, is een van de eerste vruchten de smart: Zij zullen Hem zien, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen als iemand die in bitterheid is over zijn eerstgeborene. Het gaat de Heilige Geest echter in Zijn werk uiteindelijk niet om de droefheid: die is een middel tot een doel. Zoals de barensweeën van de moeder leiden tot de vreugde van de geboorte, leiden ook de smarten van het berouw tot de blijdschap van de vergeving en de aanneming. De droefheid is, om een beeld uit de Schrift te gebruiken, de halm, maar het volle koren in de aar is de blijdschap. De droefheid bevordert de vrucht, maar de vrucht zelf is de blijdschap. De tranen van de droefheid naar God vanwege de zonde zijn bedoeld om als diamanten van blijdschap te schitteren in vergevende liefde.



