

TOT WIE ZOU U ANDERS GAAN?



Zoek Hem Die het Zevengesternte en de Orion maakt. Amos 5:8 (Engelse vertaling)

De redenen die voor het zoeken van de Heere worden gegeven, zijn in geestelijke zin deze: de Heere 'maakt het Zevengesternte', dat wil zeggen: de Plejaden, en Hij maakt ook de Orion. Welnu, de Plejaden beschouwde men als het sterrenbeeld van de lente, de voorbode van de zomer. We lezen over de 'liefelijke invloeden van de Plejaden'. Ze vallen het sterkst op in de lenteperiode van het jaar. Aan de andere kant kende een oosterse veehoeder als Amos, wanneer hij hoog boven zich de Orion zag, dit symbool van de winter heel goed. Zowel de Plejaden als de Orion zijn door de Heere beschikt: Hij maakt onze vreugden en onze bekommernissen. Zie dan de reden waarom we God moeten zoeken: als de Orion juist nu zou rijzen, en een winter van moedeloosheid ons zou bezoeken, de huilende winden van de vrees en de felle vrieskou van de angst ons de moed zouden benemen, dan kan God, als we Hem zoeken, de Orion terughalen en ons onder de milde heerschappij van de Plejaden van de belofte brengen, zodat de lentetijd van hoop en troost onze ziel zal bemoedigen. Op de lente volgt de zomer van een heerlijk genieten en een vruchtbare blijdschap. Hoort u dat, arme bedroefde mens? Wat uw verdriet ook moge zijn, God, Die de hemel en de aarde heeft gemaakt, kan het zomaar in een heerlijker blijdschap veranderen. Zoek Hem, want tot Wie anders zou u heengaan? Waar anders dan bij de Sterke zou u zoeken naar kracht; waar anders naar genade dan bij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus?

