

TOEN OPENDE HIJ HUN VERSTAND



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. Lukas 24:45

Hem die wij gisterenavond de Schriften zagen openen, zien we hier als Degene die het verstand opent. Wat dat eerste betreft heeft Hij veel medearbeiders, maar wat het tweede betreft staat Hij helemaal alleen. Velen kunnen ons de Schrift voorhouden, maar alleen de Heere kan het verstand voorbereiden die aan te nemen. Onze Heere Jezus verschilt van alle andere leraren; zij bereiken het oor, maar Hij onderwijst het hart; zij houden zich met het uitwendige woord bezig, maar Hij wekt een innerlijke begeerte naar de waarheid, waardoor we haar geur en geest deelachtig worden. De meest ongeletterde mens wordt een gevorderde in de genade als de Heere Jezus door Zijn Heilige Geest hen de geheimen van Zijn Koninkrijk uitlegt en hen de goddelijke zalving schenkt, waardoor ze het onzichtbare aanschouwen. Hoe gelukkig zijn we als ons verstand door de Meester verlicht en versterkt wordt. Hoeveel geleerde mensen zijn er niet, die niets van eeuwige dingen weten! Zij kennen de dodende letter van de openbaring, maar haar levendmakende geest kunnen zij niet onderscheiden; er ligt een sluier over hun hart, waar de natuurlijke ogen van het verstand niet doorheen kunnen kijken. Dat was ook eens met ons het geval; wij die nu zien, waren eens helemaal blind; de waarheid was voor ons eens verborgen als schoonheid door de duisternis, waaraan we ongemerkt voorbijgaan. Als Jezus niet in Zijn liefde tot ons gekomen was, zouden we nog steeds volslagen onwetend zijn, want zonder Zijn genadige opening van ons verstand kunnen we net zo

min geestelijke kennis verkrijgen als dat een kind de piramiden zou kunnen beklimmen, of een struisvogel naar de sterren zou kunnen vliegen. Alleen op Jezus' school kan Gods waarheid werkelijk geleerd worden; op andere scholen leren we misschien wat we geloven moeten, maar alleen Christus kan ons leren hoe we geloven moeten. Laten we aan Jezus' voeten gaan zitten en Hem ernstig bidden om Zijn gezegende hulp, zodat ons verduisterd verstand verlicht zal worden en ons zwakke begrip de hemelse dingen kan bevatten.

