

TIJD EN EEUWIGHEID



Verzamel schatten voor u in de hemel. Mattheüs 6:20



Zoals je ongetwijfeld weet was de Metropolitan Tabernacle een heel groot gebouw. Aan de voorkant stond een grote preekstoel, meer een soort platform. Wat zou er allemaal op die preekstoel te vinden zijn? Ten eerste weet ik zeker dat er een Bijbel lag. Alle dominees hebben een Bijbel nodig! Maar er was nog iets anders, iets dat een spreker heel handig vindt - hier is een aanwijzing: het weerhoudt hem ervan te lang te preken! Kun je het raden? Op de preekstoel van Spurgeon hing een klok! Misschien hangt er wel een in de kerk waar jij naartoe gaat, en zo ja, waar hangt hij dan?

Een tijdje geleden las ik een verhaal over een vrouw uit Azië die in Amerika ging wonen en daar op een zondagochtend een kerkdienst bijwoonde. Na afloop vroeg iemand haar hoe ze de samenkomst had gevonden. Ze zei: 'Ik vond het interessant! Ik heb mensen veel objecten zien aanbidden, maar het is de eerste keer dat ik mensen een klok heb zien aanbidden! Tijdens de preek keken ze allemaal aandachtig naar de klok, en toen de twee wijzers samenkwamen bij het getal 12, sloten ze allemaal hun ogen en baden, en toen was de dienst voorbij. Ik heb echt nog nooit mensen een klok zien aanbidden!'

Als je in de kerk bent, probeer je dan te concentreren op wat er gezegd wordt en kijk niet steeds op de klok of op je horloge. Je bent daar niet om na te denken over hoe laat het is, of hoe snel de dienst voorbij zal zijn, maar over veel belangrijkere dingen. Ik weet zeker dat de mensen in de Tabernakel

geen klokaanbidders waren! Er hing dus een klok op de preekstoel van de Tabernakel, maar op een dag kwam er een dief die de klok stal! Niet alleen dat, maar een andere klok die in een van de kerkzalen werd gebruikt voor gebedsbijeenkomsten werd ook gestolen! De media berichtten over de diefstal en één krant beweerde dat de dief een goed excuus had voor het stelen van de klok, namelijk dat Spurgeon niet bezig was met tijd maar met eeuwigheid!

Het duurde niet lang voordat er twee mensen waren die elk een klok gaven om de gestolen klok te vervangen. Zo kon Spurgeon ervoor zorgen dat de diensten en gebedsbijeenkomsten niet te lang duurden! In Zijn Bergrede zei Jezus: 'Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen' (Matt. 6:19-20). Vergeleken met de eeuwigheid is tijd heel kort! Denk daaraan als een kerkdienst lang lijkt te duren. Probeer na te denken over waar je de eeuwigheid zult doorbrengen en of je er klaar voor bent om God te ontmoeten.

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.

