

STANDVASTIGHEID



Had u meer geloof, u zou even gelukkig zijn in de vuuroven als op de bergtop van het geloof; u zou even blij zijn in hongersnood als in overvloed; u zou zich verblijden in de Heere, wanneer er geen vrucht aan de olijfboom was, maar ook wanneer het vat helemaal gevuld was. Als u meer vertrouwen had in God, zou u veel minder slingeren in uw leven kennen; en als u meer de nabijheid van Christus kende, zou u minder onvast zijn. Soms kunt u aan de woede van de Satan weerstand bieden, wacht elke aanval met moed af, ja weersta elke verzoeking; maar te vaak bent u vreesachtig en onbeslist en bereid om de strijd te ontlopen in plaats van moedig stand te houden, Maar als u altijd dacht aan Hem, Die het tegenspreken van zondaars tegen Zich heeft verdragen, zou u altijd standvastig en onbewogen kunnen zijn. Leef dicht bij uw Meester en u zult niet zo veranderlijk en onstandvastig zijn. Zorg er toch voor om niet als een weerhaan te worden. Zoek van Gods wege, dat Zijn wet geschreven moge zijn in uw hart, als was zij in steen gegraveerd en niet in zand. Vraag of Zijn genade tot u komen mag als een rivier, en niet als een beek, die verdroogt. Streef steeds naar een heilige wandel, opdat uw pad is als een schijnend licht, voortgaande en meer en meer lichtende tot de volle dag toe. Zoek te verwerven, dat de God van alle genade u volmake, bevestig, versterk en fundere.

