

SPREEK, WANT UW KNECHT HOORT



En Samuël zeide: Spreek, want Uw knecht hoort. 1 Samuël 3:10

Het kind Samuël was bevoorrecht boven het hele gezin waarin het woonde. De Heere sprak in de nacht niet tot Eli of tot de zoons van Eli. Het feit dat de Heere in dat hele gezin een kind uitkoos en tot dat kind sprak, moet wel heel bemoedigend zijn voor wie denkt er waarschijnlijk het minst voor in aanmerking te komen dat God hem erkent. Ben je nog zo jong? Toch misschien niet jonger dan Samuël toen. Schijnt het je toe dat je niet veel te betekenen hebt? Je kunt nauwelijks méér zijn dan het kind van Hannas liefde. Heb je veel problemen? Ik denk dat je er niet meer hebt dan de jonge Samuël, want het moet voor hem heel moeilijk zijn geweest dat hij, als zo'n jong kind, bij zijn moeder vandaan moest, weg uit het huis van zijn vader, en zo vroeg al dienstwerk moest doen, ook al was dat in het huis des Heeren. Ik heb gemerkt dat de Heere heel vaak met een oog van bijzondere liefde naar diegenen in een gezin kijkt met wie waarschijnlijk het minst rekening wordt gehouden. Jozef werd door zijn broers gehaat - en op de kroon van het hoofd van hem die van zijn broers werd gescheiden, daalde Gods verkiezende liefde neer. Misschien lijkt je wel een vreemdeling in het huis waar je woont. Je hebt veel verdriet — en toch zorgt de Heere heel in het bijzonder voor je. Ik vraag je hierop te hopen, ja, om te komen tot Christus en het vertrouwen van je ziel te stellen op Hem, en dan ben ik ervan overtuigd dat je zult merken dat het zo is. Dan zul je moeten zeggen: Hij trok me met mensenzelen, met touwen der liefde. Omdat Hij me met een eeuwige liefde heeft liefgehad, heeft Hij mij met goedertierenheid getrokken.

