

SPREEK, WANT HIJ HOORT; LUISTER, WANT HIJ SPREEKT



... hoewel Hij niet ver is van een iegelijk van ons. Handelingen 17:27

Wat is de gemeenschap met God eenvoudig wanneer we weten dat Hij nabij is! Als u rust zoekt om na te denken, verwondert het u dat dan de verbondenheid met God er algauw is? Wacht Hij niet op u? Als u met een Izak in het veld gaat, is God er. Neem daarom de toevlucht tot de gemeenschap met God en twijfel er niet aan dat u die zult ontvangen. Spreek, want Hij hoort; luister, want Hij spreekt. Bid zonder ophouden, omdat God nooit ophoudt nabij te zijn. Stort uw hart voor Hem uit, want Hij is altijd nabij om er aandacht aan te schenken wanneer u uw hart uitstort. Het maakt het leven tot iets gezegends wanneer we bedenken dat we het met God doorbrengen. Wij wonen in Hem. Het is niet alsof we bezoekers zijn en nu en dan even bij God langsgaan, maar Hij is onze Woonstede. We hoeven Hem niet te zoeken alsof Hij Zich voor ons had verborgen, want Hij is de Zon waarvan de aanwezigheid ons leven met kracht en troost vervult. Hij is in ons, en daarom mét ons. Daarom moeten we bidden en lofzingen, en de zoete gemeenschap met Hem bewaren.

