

SPREEK MET GOD



Ik zou graag aan alle mensen die christen beweren te zijn willen vragen wat de engelen hen zien doen? U hebt misschien een bed, een kleine kamer, of een andere ruimte dat u gebruikt voor gebed. Ik zou graag willen weten hoe u zichzelf daar gedraagt. Het is voor een mens die nooit oprecht bidt niet moeilijk om zich voornaam voor te doen in de godsdienst. Toch is het niet genoeg voor u om alleen te knielen. Hebt u ooit echt contact gehad met God? Hebt u echte gemeenschap met Christus? Praat u met Hem zoals een man zou praten tegen zijn vriend? Stort u uw hart voor Hem uit? Oh, de onderzoekende God weet hoeveel rechtvaardige bomen er zijn zonder dat zij binnenin verrot zijn, hoeveel er zijn die slechts witgepleisterde graven blijken te zijn. Dreun daarom uw gebed niet zomaar op, maar spreek vandaag nog in waarheid tot Hem. Hij wacht op u!

