

SPREEK DE WAARHEID



Een waarachtige lip zal bevestigd worden in eeuwigheid; maar een valse tong is maar voor een ogenblik. Spr. 12:19

De waarheid houdt zich goed. De tijd stelt haar op de proef, maar zij doorstaat die proef bijzonder goed. Als ik dus de waarheid heb gesproken en voorlopig voor haar moet lijden, dan moet ik met afwachten tevreden zijn. Ook als ik de waarheid van God geloof en ernaar streef haar te verkondigen, kan ik veel tegenstand ontmoeten, maar ik behoef niet te vrezen, want tenslotte moet de waarheid zegevieren. Welk een armzalige zaak is de tijdelijke triomf van leugenachtigheid. "Een liegende lip is maar voor een ogenblik". Zij is alleen maar een wonderboom, die in een nacht opschiet en in een nacht vergaat; en hoe groter zijn ontwikkeling is, des te opvallender is zijn verval. Hoezeer is anderzijds een onsterfelijk wezen de belijdenis en de verdediging waardig van die waarheid, die nooit kan veranderen; het eeuwigdurend Evangelie, dat is gegrondvest op de onveranderlijke waarheid van een onveranderlijk God! Een oud spreekwoord zegt: "Hij, die de waarheid spreekt, maakt de duivel te schande". Ongetwijfeld zal hij, die de waarheid van God spreekt, alle duivels in de hel te schande maken, en al het zaad van de slang, dat thans zijn leugens uitsist, beschamen. O, mijn hart, zorg ervoor, dat u in alle dingen aan de zijde van de waarheid staat, zowel in kleine als in grote dingen, maar vooral aan de zijde van Hem, door Wie genade en waarheid onder de mensen is gekomen.

