

# SPAREN IN EEN SPAARPOT

*'... opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.'* 2

Timoteüs 3:17

Heb jij een spaarpot? Of misschien een speciaal plekje waar je je geld bewaart? Een paar jaar geleden spaarde ik alle vijf cent-muntjes die ik kreeg. Na een tijdje had ik best veel geld bij elkaar gespaard! Dat is precies wat Susannah, de vrouw van Spurgeon, ook deed – alleen spaarde zij geen vijf cent, maar een munt die toen ongeveer €20 waard zou zijn als je het naar nu omrekent. Op de meeste vrijdagmiddagen gaf Spurgeon les aan de studenten van zijn pastoraal college, waar mensen werden opgeleid om dominee te worden. Spurgeon schreef deze lessen op en maakte ze klaar om als boek te laten drukken. Zo konden veel mensen ze lezen en ervan leren. Deze boeken bestaan trouwens nog steeds, dus misschien kun je ze ooit lezen als je ouder bent!

Toen het eerste boek klaar was, liet Spurgeon het aan Susannah zien. Zij las het en vond het heel goed. Ze wisten allebei dat dominees boeken nodig hebben. Natuurlijk is de Bijbel het allerbelangrijkste boek, maar om de Bijbel goed te kunnen uitleggen, hebben dominees ook andere boeken nodig die hen helpen om de Bijbel beter te begrijpen. Susannah dacht hierover na en zei toen: 'Ik zou willen dat ik een exemplaar van dit boek naar elke dominee in Engeland kon sturen!' Spurgeon zei: 'Waarom doe je dat dan niet? Hoeveel wil je geven?'

Weet je wat Susannah toen deed? Ze dacht aan al die vij muntten die ze had gespaard in haar spaarpot. Ze haalde ze tevoorschijn en begon te tellen. Ze rekende uit dat ze genoeg geld had om honderd exemplaren van het boek te versturen! Maar dit was nog maar het begin. Toen andere mensen hoorden wat Susannah deed, wilden ze haar graag helpen. Ze gaven haar geld, zodat er nog meer boeken konden worden verstuurd, vooral naar dominees die zelf geen geld hadden om boeken te kopen. Uiteindelijk gingen de boeken zelfs de hele wereld over! Zo ontstond het 'Boekenfonds'. Dankzij Susannah konden meer dan 200.000 boeken en heel veel preken van Spurgeon worden verstuurd naar dominees overal ter wereld. Heel veel dominees waren haar en het Boekenfonds ontzettend dankbaar.

Ook nu zijn er nog steeds dominees in andere landen die geen geld hebben voor goede christelijke

boeken. Daarom hebben sommige zendingsorganisaties bibliotheken opgericht waar dominees boeken kunnen lenen. En sommige kerken in rijkere landen sturen boeken naar dominees die het moeilijk hebben. Misschien kan jouw kerk ook op zo'n manier helpen! Het allerbeste boek om te lezen is natuurlijk de Bijbel. Maar het is ook goed om andere boeken te lezen die je helpen om de Bijbel beter te begrijpen. De Bijbel is ons gegeven 'opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.' (2 Timoteüs 3:17).

Zo zie je dat zelfs iets kleins als sparen in een spaarpot uiteindelijk heel veel mensen kan helpen!

