

# SIER HET EVANGELIE DOOR UW LEVENSTIJL



Laten we ons inspannen om mensen te laten zien welk soort Evangelie we geloven. Er was in China eens een zendeling die (*wat in die tijd gebruikelijk was*) zijn wapen opnam om op een van de rivieren van het binnenland op wilde eenden te schieten. Terwijl hij in de boot zat schoot hij op een paar eenden en ze vielen naar beneden. Maar helaas, het waren geen wilde vogels maar tamme eenden van een paar burens. De eigenaar was mijlenver weg maar de boot werd neergelegd aan de kant van de rivier en de zendeling ging zorgvuldig te werk om te weten te komen wie de eigenaar van de eenden was. Hij kon niet eerder rusten voordat hij de schade had betaald die hij onwetend had begaan. De eigenaar was zeer verrast, hij was zo gewend dat mensen zijn eenden neerschoten en er nooit een woord over zeiden dat hij de eerlijkheid van de man van God niet kon begrijpen, hij vertelde het aan anderen, totdat menigten Chinezen zich verzamelden en staaarde naar de zendeling alsof hij van de maan was gevallen. Een man die zo extreem eerlijk was dat hij niet bereid was eenden mee te nemen als hij ze had gedood! Daarom luisterden ze aandachtig naar het Evangelie omdat het onderwijs van zo'n eerlijk mens wel goed moest zijn. Het zou mij niet verbazen als dat kleine ongeluk meer heeft gedaan voor het Evangelie dan dat de prediking van twintig preken mogelijk zou hebben gedaan. Laat het dus bij ons ook zo zijn, laten we ons in elke positie zo gedragen dat we het Evangelie sieren dat ons is toevertrouwd.

