

# RUST OP DE BELOFTEN



*Dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven. Gen. 28:13*

Geen belofte is van eigen uitlegging; zij komt niet aan één heilige toe, maar aan alle gelovigen. Als gij, mijn broeder, in het geloof rust kunt vinden in een belofte en daarop steunen, dan is zij voor u. Elke plaats, waar Jakob verscheen, vertoefde en rustte, nam hij in bezit. Toen hij zich vermoeid in zijn volle lengte op de grond uitstreckte, met de stenen van die plaats als zijn hoofdpeluws, had hij er nauwelijks een voorstelling van, dat hij op die manier in het bezit kwam van het land; en toch was het zo. Hij zag in zijn droom die wonderlijke ladder, die voor alle ware gelovigen aarde en hemel verenigt en waar de voet van de ladder stond, moest hij ongetwijfeld recht hebben op de grond, want anders zou hij de goddelijke ladder niet kunnen bereiken. Al de beloften van God zijn Ja en Amen in Christus Jezus en als Hij de onze is, dan is elke belofte de onze, zo wij ons daarop in een rustig geloof verlaten. Kom, vermoeide, gebruik de woorden van uw Heere als uw hoofdpeluws. Lig in vrede neer. Droom alleen van Hem. Jezus is uw lichtende ladder. Zie de engelen daarop komen en gaan tussen uw ziel en uw God en wees er zeker van, dat de belofte uw eigen door God gegeven deel is, en dat het voor u geen roof zal zijn die voor uzelf aan te nemen als in het bijzonder tot u gesproken.

