

ROOMS-KATHOLIEKE BEDRIEGERIJEN



Ganzen in monnikskappen

In de ruzies tussen de priesters en monniken van de kerk van Rome waren deze twee bedrieglijke partijen dwaas genoeg om hun streken aan iedereen bekend te maken. Op de kloosters werden priesters in het steenwerk afgebeeld. En op de kerken die door de priesters werden gebouwd, werden de monniken en broeders belachelijk gemaakt. Een groot deel van de echte waarheid werd zo door hun wederzijdse beschuldigingen naar buiten gebracht.



Het oude beeldhouwwerk wat in het plaatje is weergegeven is een voorbeeld van een spotprent die de geestelijken vertegenwoordigt als vossen, die ganzen in hun monnikskappen dragen. Het is een bewonderenswaardige afbeelding waarbij wordt gedoeld op de monniken en priesters. Papisme, met zijn geheime biecht en de priesterlijke tussenkomst op het sterfbed, is in wezen een vos. Puseyisme (ritualisme), iets als protestants doen voorkomen, en geleidelijk alle dwaasheid van Rome binnen brengen, is inderdaad als een sluwe vos. Toch zijn er ook in onze eeuw nog ganzen die dom genoeg zijn om door priesters bedrogen te worden.

En zolang er nog dergelijke ganzen zijn, zullen de vossen niet ophouden om rond te sluipen. Lezer, gelooft u dat mensen zoals uzelf een priesterlijke macht hebben? Denkt u dat ze kinderen wedergeboren kunnen doen worden door ze te besprenkelen met water, en dat ze het brood en de wijn in het lichaam en in het bloed van Jezus Christus kunnen veranderen?

Denkt u dat een bisschop de Heilige Geest kan geven en dat een bisschop zonden kan vergeven? In dat geval kunt u uw hoofd vergelijken met het hoofd op het plaatje, en wel die van de gans die uit de monnikskap van de vos komt. U bent het slachtoffer geworden van slimme bedriegers. Uw ziel zal hun prooi zijn in het leven en in de dood. Zij houden u vast met hun zachte woorden, fijne kledingstukken, grote verwaandheid en sluwe glimlachen, maar ze leiden u naar de kamers van de dood en naar de poorten van de hel.

Dwaze gans, moge Gods genade u eens wijs maken! Jezus Christus is de ware Priester die al uw zonden kan vergeven. Ga onmiddellijk naar Hem, zonder het ingrijpen van deze huichelaars. Biecht aan Hem! Zoek vrijspraak bij Hem! De Heilige Geest alleen kan ervoor zorgen dat u wedergeboren wordt, en alleen de genade van God kan u naar de heerlijkheid brengen. Vermijd het ritualisme en de roomse vossen, want ze streven ernaar u te bedriegen, zij leiden u niet tot Jezus, maar naar hun kerk en al zijn maskerades. Geloof in de Heere Jezus Christus, en niet in deze bedriegers.

Uit de Sword and Trowel van November 1865

