

ROEP TOT DE HEERE OM VERLOSSING



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot den HEERE, en zeide: Gij hebt door de hand van Uw knecht dit grote heil gegeven; zou ik dan nu van dorst sterven. Richteren 15:18

Simson stierf bijna van dorst. De held maakte nu iets mee dat hij nog niet eerder had meegemaakt. In vergelijking met de verlossing van zo'n duizend Filistijnen stelt het lessen van dorst niet zo veel voor. Toen hij echter zo'n verschrikkelijke dorst had, kwam Simson tot de ontdekking dat zijn huidige kleine probleem belangrijker was dan zijn grote probleem uit het verleden, waaruit hij op zo'n bijzondere manier verlost was. Gods volk komt dikwijls tot de ontdekking dat, nadat ze uit een groot probleem verlost zijn, een klein probleem, dat ze op dat ogenblik ervaren, voor hen onoverkomelijk is. Simson verslaat duizend Filistijnen, stapelt ze in hopen en bezwijkt dan bijna van dorst! Jacob worstelt te Pniël met God en overwint de Almachtige en daarna was hij 'hinkende aan zijn heup'. Vreemd, dat er altijd zoiets als de verschrompeling van een zenuw plaats moet vinden als we net de overwinning behaald hebben. Het is net of de Heere ons onze geringheid en nietigheid moet leren om ons binnen de perken te houden. Simson had zojuist luidkeels gepoet: 'Ik heb duizend man verslagen.' Zijn pochen ging al gauw over in een hees keelgeluid toen hij een verschrikkelijke dorst kreeg. En daarom ging hij bidden. God kent vele wegen om zijn kinderen nederig te houden. Geliefd kind van God, als u na grote genade ontvangen te hebben diep vernederd wordt, dan overkomt u niets vreemds. Toen David de troon van Israël besteeg zei hij: 'Ik ben heden zwak hoewel ik tot koning gezalfd ben.' Bereid u er zich maar op voor dat u zich het zwakst voelt als u juist een grote overwinning behaald hebt. Als God u in het verleden grote uitreddingen heeft geschonken, dan is

uw huidige probleem slechts als dat van Simsons dorst en de Heere zal u niet doen bezwijken, noch toelaten dat de dochters van de onbesnedenen over u zullen triomferen. De weg der droefheid is de weg ten hemel, maar langs die weg bevinden zich talrijke waterbronnen. Schep vreugde, beproefde broeder, en troost u met Simsons woorden en wees er zeker van dat God u spoedig zal verlossen.

