

REGELS VOOR WELVAART



Alleenlijk wees sterk en heb zeer goeden moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes, Mijn knecht, u geboden heeft, en wijk daarvan niet, ter rechter hand noch ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom, waar gij zult gaan. Jozua 1: 7

Ja, de HEERE zal echt bij ons zijn in onze heilige oorlog, maar Hij eist van ons dat we Zijn regels strikt volgen. Onze overwinningen zullen in hoge mate afhangen van de gehoorzaamheid van ons hele hart, door kracht en moed in de handelingen van ons geloof te geven. Als we halfhartig zijn, kunnen we niet meer dan een halve zegen verwachten. We moeten de HEERE met zorg en bedachtzaamheid gehoorzamen. 'Neemt waar te doen' zijn de woorden die gebruikt worden en ze zijn vol betekenis. Ze worden verwezen naar elk deel van de goddelijke wil. We moeten gehoorzamen met een algemene bereidheid. Onze gedragsregels zijn "naar de ganse wet." We mogen geen onderscheid maken en daaruit iets kiezen, maar we moeten de bevelen van de Heere nemen zoals ze komen, allemaal. In dit alles moeten we nauwkeurigheid en met volharding voortgaan. We moeten rechtlijnig handelen en niet naar rechts of naar links afwijken. We mogen niet n de rechterkant dwalen door strenger te zijn dan de wet, en ook niet naar de linkerkant afwijken door een meer vrije en makkelijke manier. Met zulke gehoorzaamheid zal er geestelijke welvaart komen. O HEERE, help ons om te zien dat het waar is! Wij zullen Uw belofte niet tevergeefs testen.

