

PSALM 83:6-9



6 Want zij hebben in het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt; 7 De tenten van Edom en der Ismaëlieten, Moab en de Hagarenen; 8 Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus. 9 Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela.

De vijanden van de Heere zijn duidelijk en eensgezind in hun bedoelingen. Ze schijnen maar één oogmerk, en wel een fanatiek oogmerk, te hebben ten aanzien van het uitverkoren volk en hun God. Ze proberen de Heere Zelf te treffen via Zijn heiligen. Ze sluiten een verbond, en bezegelen het met bloed, zich resoluut aaneensluitend voor een oorlog tegen de machtige God. Ezau verachtte het eerstgeboorterecht en zijn nakomelingen verachten degenen die het bezitten. De Edomieten verruilden hun rotswoningen voor de oorlogstenten en vielen het land Israël binnen. Er school een geest van vervolging in het bloed van de Ismaëlieten.

Ze zetten de oude grief tussen het kind van de slavin en de zoon van de vrije vrouw voort. Moab, geboren uit incest, maar toch een nauwe verwant, koesterde een zeer bittere haat jegens Israël. De rechtvaardige Lot kon nauwelijks hebben gedroomd dat zijn goddeloze zaad zo hardnekkig vijandig zou staan tegenover het nageslacht van zijn oom Abraham. De Hagarenen waren misschien nakomelingen van Hagar via een tweede man. Wie zij ook geweest mogen zijn, ze legden hun gewicht in de verkeerde schaal en streefden uit alle macht naar de ondergang van Israël. De kinderen van Hagar, en alle anderen die wonen rondom de berg Sinai, die in Arabië ligt, zijn nakomelingen van hen die slavernij met zich meebrengen, en daarom haten zij de afstammelingen van hen aan wie de belofte is geschonken.

Gebal was vermoedelijk een nabije buur van Edom. Ammon en Amalek, twee andere ervijanden van Israël, waren fel en meedogenloos als jagende wolven. Laten deze namen op de lijst der eerloosheid een weerzinwekkende onsterfelijkheid krijgen. Wat zijn het er een hoop! Hun naam is Legio, want zij zijn velen. Ach, arm Israël, hoe moet je je staande houden tegenover zo'n bloedig verbond? En dit is nog niet alles. Hier is nog een andere stam van oude vijanden, de Filistijnen, die eenmaal Simson blind maakten en de ark van de Heere buit maakten. Oude bondgenoten zijn nieuwe vijanden geworden, de bouwers van de tempel zweren samen om hem af te breken, namelijk 'de inwoners van Tyrus'. Zij waren huurlingen wie het niet kon schelen in wiens opdracht ze het zwaard trokken, zolang ze er maar hun voordeel mee konden doen. De ware godsdienst heeft altijd een conflict gekend met kooplieden en ambachtslieden, en omdat hij een bedreiging vormde voor hun winsten, zwoeren ze ertegen samen.

Assyrië was toen een opkomende macht, belust op expansie, en zo onderscheidde het zich al vroeg door het kwaad. Wat een bont gezelschap was het; een bondgenootschap tegen Israël is altijd aantrekkelijk, en krijgt hele volken mee. Herodes en Pilatus zijn vrienden als Jezus gekruisigd moet worden. De Romeinse leiders en het ritualisme maken gemene zaak tegen het Evangelie. Ze zijn allemaal Moab en Ammon, de twee volken die tot de fanatiekste in de kring behoorden, te hulp gekomen. Ze vormden een tienvoudige overmacht voor Israël, en toch werden ze allemaal verslagen. Israëls naam is niet uitgewist; maar vele, nee alle tegenstanders van dit volk zijn inmiddels een loze naam geworden, hun macht en schittering zijn gelijkelijk vergaan.

Overweging:

Hoewel er een persoonlijke twist kan ontstaan tussen degenen die goddeloos zijn, zullen ze, als het om de heiligen gaat, het toch eens zijn en zich tegen hen verbinden.

