

PSALM 46:9-12

9 Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht. 10 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, den boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. 11 Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde. 12 De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.

De opgetogen inwoners van Jeruzalem worden opgeroepen te komen en de overblijfselen van hun vijanden te zien, opdat zij de dapperheid van Jehova en de buit die Zijn rechterhand voor Zijn volk heeft veroverd opmerken. Het zou goed voor ons zijn als ook wij nauwkeurig letten op de voorzienige daden van onze Verbondsgod, en grif Zijn hand opmerkten in de strijd van Zijn kerk. Steeds als wij de geschiedenis lezen, moeten wij dit in gedachten houden. We moeten de krant in dezelfde geest lezen, om te zien hoe het Hoofd van de Kerk de volkeren regeert ten behoeve van Zijn volk, zoals Jozef Egypte bestuurde omwille van Israël. De verwoesters verwoest Hij, de ontvolkers ontvolkt Hij. Wat spreekt het vers op dit punt een krachtige taal! De verwoeste steden van Assyrië, Babylon, Petra, Basan en Kanaan leren het ons, en doen op stenen tafelen verslag van de daden des Heeren. Op elke plaats waar Zijn zaak en eer werden veracht, volgde onvermijdelijk verwoesting; de zonde heeft een vernietigende werking op de volken gehad, en hun paleizen tot puinhopen gemaakt.

In de dagen van de schrijver van deze psalm had er vermoedelijk een bepaald optreden van God tegen de vijanden van Zijn Israël plaatsgevonden; en toen hij hun nederlaag zag, riep hij zijn medeburgers op te komen en aandachtig te kijken naar de verschrikkingen die in hun naam in gerechtigheid waren aangericht. Ontmantelde kastelen en de bouwvallen van abdijen in ons eigen land rijzen op als gedenktekens van de overwinningen van de Heere op onderdrukking en bijgeloof. Mogen er spoedig meer volgen.

Het geepoch van de goddelozen en het angstige voorgevoel van de heiligen moet stellig worden getemperd door de aanblik van hetgeen de Heere in voorbije tijden heeft gedaan. De heidenen vergeten God, zij aanbidden afgoden, maar zij zullen niettemin Jehova eren.

Lezer, de vooruitzichten van het zendingswerk zijn stralend, stralend als de beloften van God. Laat niemand de moed opgeven; de ernstige verklaringen van het elfde vers moeten bewaarheid worden. Het hele aardrijk zal nog het licht van Zijn majesteit weerkaatsen. Vanwege de zonde, de hardnekkigheid en de trots van de mens zal God des te meer worden verheerlijkt wanneer de genade in alle eeuwigheid over de gehele wereld regeert.

‘De Heere der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek.’ Het was passend om dit tweemaal te zingen. Het is een waarheid die geen gelovige moe wordt, het is een feit dat maar al te vaak wordt vergeten. Het is een kostelijk voorrecht waar niet té vaak acht op geslagen kan worden.

Lezer, staat de Heere aan uw zijde? Is Immanuël, God met ons, uw Verlosser? Is er een verbond tussen uzelf en God, zoals tussen God en Jakob? Zo ja, dan bent u driewerf gelukkig. Toon uw vreugde in een heilig lied, en wees in tijden van moeite flink door toch muziek te maken voor uw God.

Overweging:

De eenvoudige vaststelling dat God God is, kan goed volstaan om alle tegenwerpingen en verzet tegen het goddelijke soevereine bestel tot zwijgen te brengen.

