

# PROBLEMEN



*Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Jakobus 1:12a*

Sommige mensen noemen problemen een last. Dat is zeker waar. Een schip met grote zeilen en een straffe wind heeft ballast nodig. Problemen zijn de ballast van een gelovige. Maar wanneer de beproevingen tot een last worden, zal ik u een mooi geheim vertellen. Er bestaat een soort ding dat een last u optilt. Als een last aan mij vastgeketend zit, houdt het mij vast; maar geef mij een katrol en wat daarbij hoort, en ik kan ervoor zorgen dat het me optilt. Ja, er is zoiets dat ervoor zorgt dat de last van problemen mij naar de hemel tilt. Eens vroeg iemand aan zijn vriend, toen hij diens prachtige paard in de wei zag staan grazen met een blok aan het been: Waarom hebt u zo'n edel dier aan een blok gezet? Hij antwoordde: Mijnheer, ik houd hem veel liever zo vastgekluiserd dan dat ik hem kwijt raak; hij springt anders zo over alle afrasteringen heen. Dat is de reden waarom God Zijn mensen vastkluistert. Hij bindt ze liever vast dan dat Hij ze kwijt raakt; want als Hij hen niet vastbindt, zouden ze over de afrasteringen heen springen en verdwenen zijn. Ze moeten vastgebonden blijven om te voorkomen dat ze weglopen, en God bindt hen vast met beproevingen om hen dicht bij Zich te houden.

