

PRIESTERS DIE DE ALLERHOOGSTE TEGEMOET GAAN



Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 1 Petrus 2:9

Zo iemand als Jezus in zo iemand als ik! De Koning der Glorie in de schoot van een zondaar! Dit is een wonder van genade, maar de wijze waarop het gaat is eenvoudig. Een nederig, berouwvol geloof opent de deur en Jezus komt meteen in het hart. Liefde sluit de deur met de hand van boetedoening en heilige waakzaamheid zal de indringers buiten houden. Het bevestigt de belofte: "*indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.*" (Openbaring 3:20 SVV). Meditatie, overdenking, gebed, lof en dagelijkse gehoorzaamheid houden het huis op orde voor de Heere; dan volgt de toewijding van onze hele natuur die gebruikt zal worden als een tempel. Er zal een toewijding zijn van geest, ziel en lichaam, en in al hun kracht zullen zij als heilige vaten van het heiligdom dienen. We zullen op alles wat van ons is "DE HEILIGHEID DES HEEREN" schrijven, totdat onze alledaagse kleding priesterkleding wordt, onze maaltijden sacramenten, ons leven een bediening, en wijzelf priesters van de Allerhoogste. O, wat een neerbuigendheid is deze inwoning! Hij heeft nooit in een engel gewoond, maar Hij verblijft in een verslagen geest. Er is een wereld van betekenis in de woorden van de Verlosser, "Ik in hen." Dat wij het toch mogen kennen zoals Paulus het vertaalt, "Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid."

