

PERSOONLIJKE KENNIS



U kunt over veel dingen in dit leven overdrijven, maar wanneer u spreekt over Jezus Christus, schieten woorden altijd tekort. Sommige schilders hebben de reputatie verdiend dat ze portretten mooier maken dan in het echt, maar niemand kan ooit Jezus uitbeelden en Hem te veel glans geven aan Zijn heerlijke gezicht. Hij is zo heerlijk dat zelfs de engelen die Hem hun hele leven hebben gezien en voor Hem gebogen hebben, niet aan mensen noch aan elkaar het duizendste deel van zijn voortreffelijkheden konden vertellen. Als u Hem wilt leren kennen, moet u Hem zelf zien. U moet persoonlijk kennis met Hem maken. U moet door geloof in de binnenste cirkel komen en met de bruid uitroepen: "Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn (Hooglied 1:2)."

