

## OUDERS DIE VRUCHTEN VOORTBRENGEN



*En gij Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Lukas 10:15*

Brengt u als ouders geen vruchten van geloof en bekering voort? Als een andere vader of moeder uw kinderen had gehad, zouden zij voor hen bidden. Ze zouden de kinderen onderwijs geven over Christus. Maar u doet niets van dit alles! Een andere ouder zou zijn geld gebruiken tot eer van God, terwijl u alles gebruikt voor uw eigen genoegen. U vergeet dat God u dat alles gegeven heeft. Iemand anders in uw plaats had zich mogelijk allang in zak en as bekeerd, maar u hebt – net als de mensen in Kapernaüm – uw hart verhard onder het Evangelie in plaats dat u eronder vertederd bent. Iemand anders met veel talenten zou deze niet gebruikt hebben om een gezelschap aan het lachen te krijgen. Hij zou met alle macht pleiten voor Jezus. Had iemand anders uw tijd van leven, hij zou ernstig leven voor zijn Meester. Ik herinner me een dienstknecht van Christus die slechts één talent had. Weet u wat hij bad? 'O God! Ik wenste wel dat ik tien talenten had. Dan zou ik U beter kunnen dienen.' O, wees toch gewaarschuwd. De Heere zou u plotseling weg kunnen nemen en uw plaats laten innemen door iemand die gehoorzamer is aan de wil van God dan u.

