

## OUDE VREKKEN!



*God heeft een blijmoedige gever lief. 2 Korinthe 9:7*

 Ik heb een vraag voor je. Waar gingen de eerste paar verhalen over? Het eerste verhaal was getiteld "Geef ons nog iets te doen" - wat wilde Spurgeon dat zijn gemeente nog meer zou doen? Hier is een aanwijzing voor als je het vergeten bent, het had iets te maken met kinderen. En hier is nog een andere hint - deze kinderen hadden niemand om voor hen te zorgen. Ik denk dat je het je nu herinnert - hij wilde een weeshuis beginnen! Je herinnert je misschien ook nog wel het verhaal dat Spurgeon een school begon om mannen op te leiden die de Heere wilden dienen, maar geen goede opleiding hadden of zich die misschien niet konden veroorloven. Er waren nog veel meer dingen waarbij hij en de kerk betrokken waren - er werden boeken gestuurd naar predikanten die geen geld hadden om ze te kopen, en er was er het bejaardentehuis. Wat was er nodig om al deze activiteiten draaiende te houden? Ik weet zeker dat je het weet - geld! Spurgeon zelf gaf een groot deel van zijn eigen geld om deze goede werken te kunnen voortzetten, maar natuurlijk verwachtte hij dat andere christenen ook zouden geven. Als we de Heere liefhebben zullen we geven wat we kunnen om anderen te helpen en ervoor te zorgen dat veel mensen de boodschap van het Evangelie horen.

Bij een gelegenheid sprak Spurgeon op een bijeenkomst. Ik weet niet waar, maar het was niet in zijn eigen kerk. Aan het eind zei hij: "Ik ga nu mijn hoed doorgeven om te collecteren voor het onderhoud van het weeshuis, het college en andere belangrijke dingen die wij doen". En zo ging Spurgeon's hoed door de gemeente, en natuurlijk kwam die uiteindelijk bij hem terug. Hij keek erin. Je raadt nooit hoeveel er in zat! Niets! De hoed was helemaal leeg! Niemand had iets gegeven! Spurgeon

moet teleurgesteld zijn geweest, niet omwille van zichzelf, maar omwille van de wezen en de studenten en ook anderen, die er baat bij zouden hebben gehad als er geld was gegeven. Hij zei: "Laat ons bidden. Ik dank U, O Heere, dat deze oude vrekken mij tenminste mijn hoed hebben teruggegeven!" Als je de Heere Jezus kent, weet je dat Hij het kostbaarste wat Hij had voor jou heeft gegeven - Zijn eigen leven! Hij gaf de hemel voor jou op toen Hij naar deze wereld kwam, en aan het kruis offerde Hij Zichzelf op om de prijs voor jouw zonden te betalen. Hij gaf Zijn alles! En Hij is doorgedaan met het geven van vele goede dingen. Elke dag geeft Hij je goede gaven. Je kunt Hem nooit volledig terugbetalen voor Zijn gaven, maar je kunt Hem tenminste wel iets geven - je leven en je inzet, en als je kunt ook wat geld! De apostel Paulus schreef: "God heeft een blijmoedige gever lief" (2 Korintiërs 9:7).

*Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.*

