

OP ÉÉN WENK VAN JEZUS



Of meent gij, dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen, dat het alzo geschieden moet?

Mattheüs 26:53-54

De Heere spreekt over engelen die de Vader Hem zou geven of zenden. We kunnen dat uitleggen als dat de Vader Hem onmiddellijk de heerlijke bewoners van de hemel ter beschikking kan stellen. Denk eens aan de serafs die de Man van smarten ter beschikking staan! Hij is veracht en verworpen van mensen en toch staan engelen, groot van kracht, Hem ter beschikking. Snel van vleugelslag, snel van hand en wijs van gedachte bekoort het hen de boodschappers van de Zoon des mensen te zijn, de dienaren van Jezus. Denk daar eens aan, geliefden, als u buigt voor het met de doornenkroon bedekte hoofd en als u ziet op de doorboorde handen en voeten. Bedenk dat engelen, overheden en machten en alle rangen van zuivere geesten, hoe die dan verder ook genoemd mogen worden, op een wenk van Jezus Hem ter beschikking zouden staan, toen Hij de strijd aanging en op het punt stond gebonden weggevoerd te worden naar de hogepriester. Hij is onze Heere en God, zelfs toen Hij op het diepst vernederd werd en het zwakst was.

