

OP DE HOOGTEN DER BERGEN

Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn; zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Jesaja 33:16

Het is een vaststaand feit dat iemand die in de Heere Jezus Christus gelooft, en leeft zoals een christen behoort te leven, op de hoogten der bergen woont. Zijn geest wordt boven de dagelijkse zorgen, moeiten en beproevingen uitgetild. De Heilige Geest heeft hem wedergeboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, en daarom is hij betrokken op de hemel, waaruit hij de Heere Jezus verwacht als zijn Zaligmaker. Ik ben ervan verzekerd dat velen van u weten wat het is om op de hoogten der aarde te verkeren en neer te zien op de wereld als een armzalig, nietig ding. U hebt met God in het licht gewandeld, zoals Hij in het licht is, en u bent toen met een blijdschap vervuld die niemand van u kon wegnemen, en u hebt de wereld onder uw voeten vertreden en alles wat de aarde goed en groot noemt. Zo is voor u bewaarheid geworden: 'hij zal in de hoogten wonen.' U hebt ook ontdekt dat u in een tijd van benauwdheid een schuilplaats had. Hoewel u vaak aangevallen werd, hebt u nooit werkelijk letsel opgelopen; tot op de dag van vandaag heeft de boosheid van mensen u geen werkelijk verlies doen lijden. U kunt nu de betekenis van dat woord begrijpen: 'Wie zijt gij, dat gij vreest voor de mens, die sterven zal? en voor eens mensen kind, dat hooi worden zal?' (Jes. 51:12). Zelfs satan zelf is niet in staat u neer te werpen: u hebt de leeuw en de draak vertreden; in de naam van de Heere hebt u de duivel weerstaan en hij is voor u gevluht. Vertel al de mensenkinderen vandaag dat de Heere, uw God, een vurige muur rondom u is. Tot op de dag van vandaag hebben alle dingen voor u meegewerkt ten goede en dat weten we; we hebben een schuilplaats gehad en daarom zullen we ons verheugen en verblijd zijn.

