

# OP MIJN ARM ZULLEN ZE HOPEN



**Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon**

## "Voor Iedere Morgen"

*Op Mijn arm zullen ze hopen. Jesaja 51 vers 5*

In tijden van zware beproeving heeft een Christen op aarde niets waar hij op kan hopen, en daarom is hij gedwongen om zich alleen in de armen van zijn God te werpen. Als zijn schip gekanteld is, en geen menselijke hulp meer helpt, moet hij eenvoudig en met zijn hele hart op de zorg en voorzienigheid van God hopen. Welkom storm, die ons op God werpt! Gezegende orkaan, die onze ziel naar God uitdrijft! Door de vele vrienden die wij hebben, kunnen we onze God soms niet bereiken; maar als iemand arm is en geen enkele vriend meer heeft, dan is hij zo hulpeloos, dat hij in de armen van zijn Vader vlucht, die hem dan aan Zijn hart drukt! Misschien zijn je problemen wel zo groot dat je ze alleen maar aan God wilt vertellen. Dank God hiervoor, want in deze periode zul je meer van God leren dan in andere tijden. O, jij door stormweer voortgedreven gelovige! Nu je niemand meer over hebt om op te hopen dan alleen je Vader, vertrouw Hem dan ook helemaal. Onteer Hem niet door jouw twijfel of angst. Wees sterk in het geloof, en geef God de eer. Laat aan de wereld zien dat God je meer waard is dan tienduizend werelden. Laat aan de rijken zien hoe rijk je ondanks je armoede bent als de Heere je Helper is. Laat aan de sterke zien hoe sterk je bent, ondanks je zwakheid, omdat eeuwige armen je ondersteunen! Nu is het de tijd voor geloofsdaden! Wees sterk en vol goede moed, want God zal Zich in jouw zwakheid verheerlijken en Zijn kracht

midden in jouw omstandigheden groot maken. De grootsheid van het uitspansel zou verkleind worden als het zou rusten op een zichtbare pilaar, en jouw geloof zou zijn pracht verliezen als het gericht was op iets wat door het menselijke oog gezien kan worden! Het is mijn wens dat God je op deze laatste dag van de maand zal laten rusten in de Heere Jezus!

