

OORLOG



'...allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen' Mattheüs 26:52



Het is erg triest dat er bijna constant ergens op de wereld oorlogen worden uitgevochten.

In de 20e eeuw waren er twee wereldoorlogen - weet je in welke jaren die werden uitgevochten? Miljoenen mensen werden gedood in die conflicten - niet alleen soldaten in de verschillende legers, maar ook veel burgers, mannen, vrouwen en kinderen. Steden en dorpen, ver weg van de frontlinies, werden gebombardeerd. Probeer uit te zoeken of de stad waar je woont gebombardeerd is. Weet je iets over recentere oorlogen? Nog niet zo lang geleden was ons land betrokken bij de Falklandoorlog en later bij de Golfoorlog. Bij alle gevechten zijn natuurlijk veel mensen gedood en gewond geraakt.

Toen Spurgeon dominee van de Tabernacle in Londen was, werd er oorlog gevoerd tussen Frankrijk en Duitsland. Hij maakte zijn eigen tijdschrift genaamd *The Sword and Trowel*, en daarin schreef hij een brief aan de twee leiders van die landen - aan Napoleon, de keizer van Frankrijk, en aan Wilhelm, de koning van Pruisen. Hij schreef: "Als jullie zo nodig willen vechten, waarom doen jullie dan je nette kleren niet uit en vechten jullie zelf niet? Het is heel laf van u om andere mannen voor uw zaak dood te laten schieten. Ik hou helemaal niet van vechten, maar echt, als het de levens van miljoenen zou redden, zou ik het niet erg vinden om op jullie jassen te passen terwijl jullie met elkaar vechten! Heeft één van jullie er ooit over nagedacht wat oorlog inhoudt?"

Daarna zei hij dat hij het vreselijk vond om een dier pijn te zien lijden, maar hoeveel erger is het om mensen pijn te zien lijden! Hij schreef: "Stop deze oorlog, als je kunt, onmiddellijk, en ga je

bezighouden met iets beters dan het doden van mensen!" Ik weet niet of Napoleon of Wilhelm ooit Spurgeon's open brief aan hen hebben gelezen, maar als dat zo was, dan moet het hen zeker aan het denken hebben gezet! Vandaag de dag worden vechten en oorlog helaas vaak verheerlijkt. Veel films en spelletjes laten oorlog opwindend klinken, en met name jongens houden van vechten! Cowboys en indianen, soldaten die met geweren schieten of oorlogen in de ruimte! We moeten onthouden dat echte oorlog verschrikkelijk is. Het brengt lijden, verdriet en verlies met zich mee. Toen mannen Jezus kwamen arresteren in de hof van Getsemane, pakte Petrus een zwaard en hakte het oor af van een dienaar van de hogepriester. Hij hield van Jezus en wilde Hem beschermen en redden van Zijn vijanden. Maar Jezus zei: 'Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen' (Mattheüs 26:52).

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.

